

Dorpskrant Nederhemert is een uitgave van de Dorpsraad Nederhemert.

De redactie bestaat uit:

Jenny van den Broek	Dirk Brugmans
Willemien Hobo	Gerda Kooijman
Carola Kuijntjes	Wim van der Toorn
René van de Werken	

Info en tips:

Voor het aanleveren van tips, artikelen:  
dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl  
Voor advertenties: willemien.hobo@gmail.com

Verspreiding en abonnementen:

Dorpskrant Nederhemert wordt gratis verspreid onder alle inwoners van Nederhemert. Mensen buiten Nederhemert kunnen een abonnement nemen. Een ophaalabonnement kost € 25,- en een abonnement per post kost € 35,- per jaar.

Bezorging, klachten, nieuwe abonnees:

Dirk Brugmans 06-22838436

Advertenties:

De Dorpskrant Nederhemert wordt bekostigd door advertenties. De prijzen zijn als volgt:

Advertentie omslag:

Hele pagina	- € 500,- per jaar
Halve pagina	- € 250,- per jaar
Kwart pagina	- € 125,00 per jaar

Advertentie binnenzijde:

Hele pagina	- € 120,- voor 1 uitgave	- € 440,- voor 1 jaar
Halve pagina	- € 65,- voor 1 uitgave	- € 220,- voor 1 jaar
Kwart pagina	- € 30,- voor 1 uitgave	- € 110,- voor 1 jaar
Achtste pagina	- € 20,- voor 1 uitgave	- € 60,- voor 1 jaar

Digitaal

Website: [www.dorpsraadnederhemert.nl](http://www.dorpsraadnederhemert.nl).

Facebook: Dorpskrant Nederhemert

Twitter: @DorpsrNhemert

Verantwoordelijkheid

De redactie van de dorpskrant draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bij hen aangeleverde artikelen.

Contact met de gemeente:

Hebt u klachten over allerlei zaken binnen Nederhemert die ook de gemeente aan gaan, denk aan kapotte verlichting, verstopte riolering, overlast e.d., bel dan altijd met telefoonnummer. 0418-681681. Ook kunt u klachten melden via de Buitenbeter app.

De contactpersonen binnen de gemeente zijn:

Nicole Heerius-van Duinen, dorpscoördinator van de gemeente Zaltbommel. Zij is bereikbaar op het nummer 0418-681645 of 06-29024749.

Binnen de politie is er ook een contactpersoon voor de dorpen. Voor ons is dat Shirley Doves, te bereiken via telefoonnummer 0900-8844

Licht

December 2022

Een mooi onderwerp om over te schrijven in deze maand. 's Morgens in het donker naar school of naar het werk en vaak in de middag pas weer thuis als het alweer donker is. Gauw naar binnen, van de kou de warmte in. Licht aan, verwarming hoog. Het lichtje van de koffiezetter pinkelt. Handen warmend om de mok met koffie. Oven aan, eten erin. Weg die donkerte en kou. Vanuit buiten pinkelen duizenden lichtjes de huiskamers in. Massaal verlichten we de huizen en tuinen. We hebben hier niet veel met donker en kou. Als de kerstdagen dichterbij komen neemt de feestverlichting binnen en buiten toe. Zo ging dat jaren en jaren.

Anno 2022. Een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zet de energiekosten op scherp in de rest van Europa. Het gesprek van de dag op elke locatie. Inmiddels zijn er vele mensen voor wie het zoëven geschetste beeld geen realiteit meer is. De lichtjes op de zolder die de tuin in december feestelijk verlichten blijven liggen. De oven gaat niet meer zo vaak aan en als je geen houtkachel hebt, blijft de verwarming vaak op dikke-truien-temperatuur. Mensen houden ramen en deuren dicht. Luiken vaak gesloten. Geen licht dat naar buiten schijnt in deze tijd. Letterlijk een donkere tijd.

Achter een raam pinkelt eind november een lichtje. En een week later nóg één. Klein en discreet. Op 11 december schijnen drie lichtjes en op 18 december vier. Het is Advent. Dat betekent 'Komst'. Een tijd voorafgaand aan de komst van Hét Kind van Bethlehem. Het Licht der wereld.

Deze tijd is in de natuur een donkere tijd. In de samenleving eveneens. Het is de tijd van verwachting van het licht. Hoe begrijpelijk verlangen de mensen naar méér licht en warmte als het niet mogelijk meer lijkt om dit nog te kunnen betalen. Hoe aards dit ook klinkt: Het is de werkelijkheid op dit moment. In de grijze duisternis is verdeeldheid en oorlog. Verdriet en onzekerheid. Het ontbreken van lichtjes kan ons nóg meer doen verlangen naar licht.

'Verbeter de wereld', we kennen die uitspraak best: 'Begin bij jezelf'. Wees voor een ánder een licht. Straal iets uit. Wees zelf een lichtbron. Zorg dat een ander lichtjes in z'n ogen krijgt door een lief of zorgzaam gebaar. En vergeet niet het belangrijkste: Het Licht dat op de wereld is gekomen: Het Kind in de kribbe. "Komt laten wij aanbidden, die Koning" Want dát Licht straalt boven alles uit.

Gerda Kooijman





## *Nieuwtjes van de dorpsraad*

### Bestuur

Na overleg heeft Kiki Kossmann besloten om terug te treden als dorpsraad lid. Zij gaat zich verder inzetten als beëdigd burgerraadslid voor onze gemeenschap.

We wensen haar veel succes en bedanken haar voor haar inzet.

### Evenementen 2023

We hebben voor volgend jaar 2 evenementen aangemeld bij de gemeente. Op 10 juni 2023 hopen we weer een keer een zomermarkt te kunnen organiseren.

Deze keer niet in Nederhemert-Zuid, maar in Nederhemert-Noord, op veler verzoek.

Verder staat er op 9 september weer een SAIL op de agenda. De bedoeling is dat de boten in Nederhemert eindigen.

Over beide evenementen komt te zijner tijd meer nieuws.

### MFA

We hebben meegewerkt aan een advies in een onderzoek naar de haalbaarheid van een Multifunctioneel gebouw in Nederhemert. Bijvoorbeeld een combinatie van nieuwbouw school, dorpshuis en gymzaal.

Het is echter nog niet zeker of het haalbaar is. De kosten worden op een rijtje gezet en de gemeente wint adviezen in van de diverse partijen.

### Trapveldje

We plaatsten een oproep voor een nieuwe locatie van een voetbal-/volleybalveldje. Het huidige veldje gaat verdwijnen en dat zal een groot gemis worden.

Er zijn nog geen reacties binnen gekomen. We verzoeken u om mee te denken en een locatie aan te dragen bij ons. Anders is er niets meer voor de jeugd vanaf 12 jaar.

### Winterevenement.

Na overleg hebben we besloten om toch een klein winterevenement te organiseren, wat aansluit bij de lampionnenoptocht van de Oranjevereniging.

Het zal weer een bakwedstrijd worden. Hier is een flyer over rondgestuurd.

Het evenement zal plaats vinden op 29 december 2022 in en bij het dorpshuis.

### Vergaderschema 2023

Het vergaderschema voor 2023 is op dinsdag 17-01-2023, 21-03-2023, 23-05-2023, 11-07-2023, 19-09-2023 en 21-11-2023 in dorpshuis de Gaarde. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.

Voorafgaand een inloop halfuurtje om eventuele vragen en/of punten onder onze aandacht te brengen. Dit halfuurtje is van 19.00 tot 19.30 uur in het dorpshuis.

We hopen u te mogen begroeten op 29 december in het dorpshuis en hopen op veel aanmeldingen voor onze bakwedstrijd.

Rest ons u allen weer veel leesplezier te wensen en fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2023.







# Onze kleinste Hemertsen

Fijn dat je er bent!  
**Daniël Boers**

9 september 2022

00:31 uur | 4170 gram | 52 cm



Peter-Jan, Marieke en Simon  
Maasdijk 29  
5317 KP Nederhemert

# JACK

25 september 2022



Loof den HEERE,  
mijn ziel, en al wat  
binnen in mij is, Zijn  
heiligen Naam.  
Loof den HEERE,  
mijn ziel, en  
vergeet geen van  
Zijn weldaden



Wij mochten van God ontvangen,  
een zoon en broertje klein en teer,  
vervuld werd ons verlangen,  
aan Hem alleen is alle eer!

—❤—  
**Johan Maarten Hendrik**

18.11 uur - 51 cm - 3860 gram

Johan, José, Lina en Julia Koemans  
Boterbloemstraat 31  
5317 NH Nederhemert



# Onze kleinste Hemertsen



De Heere, Die elk leven leidt,  
heeft ons met de kinderzegen verblijd.  
Hij spaarde en gaf nieuw leven,  
een dochter werd ons gegeven.

Jannie

12:17 uur - 51 cm - 3705 gram

Leo en Anja Vos

Kapelstraat 25  
5317 JP Nederhemert

Want Gij zijt groot,  
en doet wonderwerken:  
Gij alleen zijt God.



Bezoek vinden we fijn,  
mag het na een belletje of appje zijn?



Verwonderd, dankbaar en dolgelukkig  
zijn wij met de geboorte van onze dochter en  
zusje

Yara Kreling



01:24 U



3660 GR



50 CM

Zo blij met jou **ERBLJ**

Bert, Trish en Luca Kreling

Molendwarstraat 16 | 5317 NP Nederhemert



LAURENS

23 OKTOBER 2022



EEN NIEUW LEVEN  
KLEIN EN TEER  
IS TOCH HEEL BIJZONDER  
LAAT ONS BESEFFEN, OOK DEZE KEER  
HET IS EN BLIJFT GODS WONDER

DE HEERE DIE LEVEN GAF EN LEVEN SPAARDE  
VERBLIJDDTE ONS MET EEN ZOON EN BROERTJE

LAURENS

VERNOEMD NAAR OME LAURENS HOTTING

JAN EN NETTIE HOTTING - V.D. STEENHOVEN  
JONATHAN, ARIANNE, JARNO,  
ELSELINE EN JORICK

KAPELSTRAAT 27A  
5317 JP NEDERHERMERT

BEZOEK IN DE KRAAMTIJD VINDEN WIJ FIJN,  
MAG HET IN DE OCHTEND OF AVOND ZIJN!

Maurits

17-10-22



De Heere die leven gaf en leven  
spaarde.  
Heeft ons verblijd met de geboorte van  
een zoon en broertje.

Marinus Gerrit

3760 gram 53 cm 03:11

Arnold, Anita en Olivia van Dam  
Molendwarsstraat 18  
5317 NP Nederhemert



### Een hobby of een onderneming?

Ons is gevraagd om een stukje te schrijven over onze hobby.

Wij zijn Karel en Dirk op 't Hof. Het kwekersbloed van onze vader hebben wij niet door het bloed stromen, maar wél zijn technische kant.

Karel volgt een BOL-opleiding op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Hij doet de opleiding wat vroeger de MTS was, afdeling werktuigbouwkunde. Dirk volgt een BBL-opleiding op het Da Vinci College in Wijk en Aalburg en werkt de rest van de week bij Van den Dool Metaaltechniek in Vuren.

Dit werkte fantastisch. Daarom vond hij dat wij die ook op de kwekerij moesten gaan gebruiken. Wij zijn daarom begonnen om tekeningen te maken, onderdelen op te zoeken en uiteindelijk zijn we begonnen met bouwen. Het is een lange band geworden, waar verschillende mensen aan kunnen staan. En aan het einde van de band staan 2 mensen die de juiste maat die we nodig hebben eraf pakken.



*Bandsorteerder*

Wij maken en verbouwen graag machines en karren die we dan weer voor de kwekerij van onze vader kunnen gebruiken. Onze broer Willem had bij een andere kweker een lengtesorteerder gebruikt.



*Bokken voor de tunnelbogen*

We hebben ook een aantal bokken gemaakt om de tunnelbogen te vervoeren en weg te zetten.

Over deze tunnelbogen moet natuurlijk ook folie. Maar als het voorjaar voorbij is, moeten deze tunnels weer worden opgeruimd en moet dat plastic er ook weer vanaf. Een andere kweker had hier een handige machine voor en we mochten deze nabouwen. Zo kunnen we makkelijk en snel het folie weer klein oprollen.



*Oproller voor folie in de testfase*



Dirk heeft ook een cultivator gemaakt. Deze gebruiken we om de grond los te maken tussen de vaste struiken.



*Cultivator die Dirk heeft gemaakt*

We hebben zelf al veel gemaakt en verbouwd. Zo hebben we al verschillende karren gebouwd die we weer kunnen gebruiken om onze bloemen en het materiaal wat we nodig hebben te vervoeren.



Ook het meeste onderhoud doen we zelf. We knappen zelf onze trekkers en machines op. Dit doen we veelal in de wintermaanden als we weinig of geen bloemen hebben op de kwekerij. Zo kunnen we met goed materiaal aan het werk als het bloemenseizoen weer begint.

Karel en Dirk op 't Hof



Dirk



Karel



### Gertjan Oomen: een Hèmertse met een roeping in Malawi



**De grootste verhuizing van Gertjan was die van Hèmert naar Harskamp. ‘We moesten een uur rijden naar Harskamp, dat was echt pittig. Aalst was al geen optie!’ Hij zegt het lachend, maar toen kostte het veel moeite. Dat hij later via Amerika naar Canada verhuisde en uiteindelijk in Malawi terecht kwam, had hij nooit kunnen bedenken. Halverwege november was Gertjan samen met zijn vrouw even in Nederland. De internationale spreker vertelde in het Hèmerts over zijn werk in Malawi!**

*‘Het was voor mij duidelijk, mijn ouders gaan naar Malawi, maar ik niet.’*

Gertjan is de zoon van Roelof en Nesia Oomen. Hij was nog jong toen zijn ouders een roeping ontvingen om als predikant in Malawi te werken. Het gezin verhuisde eerst naar Harskamp en toen Gertjan 16 was verhuisden ze naar Amerika om voorbereid te worden op al het werk. Gertjan: ‘Het was voor mij duidelijk: mijn ouders gaan naar Malawi, maar ik niet. Nadat we drie jaar in Amerika woonden, kwam het beslissende moment. Ik bleef alleen achter in Amerika en ging daar naar de universiteit. Ik ontmoette mijn vrouw Gretchen en ging in Canada wonen. We

hebben 15 jaar in Canada gewoond en zijn daar gezegend met zeven kinderen.’

#### **Naar Malawi**

Hoe anders kan het leven gaan dan van tevoren gedacht. Gertjans ouders zijn sinds 2017 weer terug in Nederland, daar waar de meesten van het gezin Oomen gesetteld zijn. En juist Gertjan, die het hardst had geroepen nooit naar Malawi te gaan, kreeg samen met zijn vrouw de vraag van Timotheos Canada om in Malawi te gaan helpen. ‘We mochten heel duidelijk ervaren dat onze weg naar Malawi moest gaan. We moesten in Canada alles achterlaten en met onze kinderen verhuizen naar het Afrikaanse continent. In Malawi is ons gezin uitgebreid met ons achtste kindje. De jongste is inmiddels bijna 2 en de oudste 16 jaar. We hebben het allemaal goed naar ons zin in Malawi. Ik voel me een broeder van de Malawiërs in het geloof. Dat maakt me automatisch dienaar en medearbeider. In Malawi werk ik als general manager en draag ik zorg over 200 man personeel. In Canada had ik ook een leidinggevende functie, maar processen gaan daar toch heel wat makkelijker dan in Malawi. Ik ben ontzettend dankbaar voor het team naast mij met veel leiderschap en kennis. Ik mag baas zijn, maar bovenal dienaar blijven.’

#### **Warme hart van Afrika**

Malawi ligt in het zuidelijke deel van Afrika. De mensen in Malawi zijn vriendelijk, daarom wordt het land ‘het warme hart van Afrika’ genoemd. Blanken zijn er nog nooit geweest voor oorlogen, waardoor er een goede relatie is. Malawi heeft geen toegang tot de oceaan en dus ook nauwelijks exportmogelijkheden. ‘Malawi is een arm land. Daarnaast is van de 19 miljoen inwoners ruim 5 miljoen weeskind. Een hele verdrietige situatie die is ontstaan doordat eigenlijk de hele middengeneratie is overleden door aids. Kinderen worden veelal opgevangen door familieleden, zoals een oma of tante. Maar er zijn ook kinderen die er alleen voor staan.’



## Timotheos

Gertjan werkt voor de stichting 'Timotheos' en richt zich op het helpen van Malawiërs door de armoedespiraal te doorbreken én hen in aanraking te brengen met het Evangelie. We focussen ons met name op de weeskinderen. Ons werk doen we voornamelijk vanuit onze zes centers. Elk center is opgebouwd uit een keuken, eetzaal, basisschool, weeshuis, personeelshuizen en een kerk. Op onze centers geven we op dit moment aan 1200 kinderen onderwijs en zorg. Daarnaast ondersteunen we nog 430 jeugdigen op het voortgezet onderwijs, voor hen betalen we het schoolgeld en we voorzien ze van alle benodigheden inclusief eten en slaapplek.'

## Onderwijs



'Onderwijs is cruciaal om de armoede te doorbreken. Wij ondersteunen weeskinderen met onderwijs dat we op eigen scholen geven, of dat we financieel haalbaar maken voor hen. Kleuterscholen zijn er niet via de overheid. Basisscholen worden wel via de overheid gratis aangeboden. De kwaliteit is echter schrijnend: ze zitten met 120-150 kinderen in één klas, zonder schoolboeken, zonder licht. Onze scholen staan goed bekend. We zorgen voor een goede omgeving, met maximaal 50 kinderen per klas, materiaal, schoolboeken, licht en eten. De eindresultaten zijn heel goed en blijven omhooggaan. Daarom worden onze kleuter- en basisscholen naast onze eigen

leerlingen ook bezocht door leerlingen in de buurt, die betalen dan een klein beetje geld.'

*Onderwijs in Malawi: De kwaliteit is schrijnend: ze zitten met 120-150 kinderen in één klas, zonder schoolboeken, zonder licht.*

## Zorg

De armoede is in Malawi erg groot, daarom verzorgt Timotheos maaltijden op de scholen. 'Als ze 's morgens opstarten, krijgen ze een pap van maismeel, sojabonen en suiker. Tussen de middag krijgen de kinderen nsima, een soort maismeel met sojabonen. We zorgen daarnaast voor afwisselende toevoegingen van ei, vis, groente en af en toe vlees, zodat ze alle voedingsstoffen binnenkrijgen. Daarnaast krijgen ze zo nu en dan spullen mee naar huis, zoals een klamboe, slaapmat, set kleding en schoeisel.'

## Evangelie

'Zo'n 70 procent van de mensen in Malawi noemt zich christen. In de praktijk is er echter zo weinig kennis. We proberen elk moment aan te grijpen om kinderen en ouderen te vertellen over de Bijbel. Daar zijn manieren en momenten genoeg voor. Van Bijbelverhalen op school en catechisatielessen tot kerkdiensten en zondagsscholen. We trekken hierin nauw op met de RPC (Reformed Presbyterian Church of Malawi), de kerk waar mijn vader ook lange tijd voorganger was.'

## Cycloon Ana

Begin 2021 werd Malawi ernstig getroffen door de tropische cycloon Ana. Het gezin Oomen was zich in eerste instantie niet direct bewust van deze grote ramp. 'Het regende de hele dag en nacht, dat was bijzonder maar maakte ons niet direct ongerust. Toen ik 's nachts uit mijn bed werd gehaald omdat muren waren afgebroken, was dat een eerste teken dat er meer aan de hand was. In 30 uur was er 30-35 cm water gevallen. Het duurde echter nog twee dagen voordat we écht beseften wat er was gebeurd in het zuiden. We konden eerder



namelijk niemand bereiken: stroom was uitgevallen, het telefonisch netwerk lag eruit en de bruggen over rivieren waren meegesleurd door de brede rivieren.



Ik besloot zelf te gaan kijken. Ik nam een taxi en liet me afzetten bij een rivier, zorgde dat ik aan de overkant kwam en nam daar weer de volgende taxi, zo ging dat een paar keer. Onderweg zag ik dat grote gebieden waren overstromd, huizen ingestort en akkers weggespoeld.

Na een lange reis kwam ik aan bij het hardst getroffen gebied, waar ze stomverbaasd waren dat ik er was.'





### Ramp hulpverlening

De gevolgen van de natuurramp zijn ontzettend. Direct was er veel hulp nodig, maar ook later bij de opbouw van het land.

*'We deelden voedsel uit en wat primaire behoeften zoals een pan, bekers en borden. Maar het meest blij waren ze met de uitgereikte Bijbels.*

Timotheos trekt samen met stichting Stephanos op om de hulp ter plaatse te verlenen. 'We deelden voedsel uit en wat primaire behoeften zoals een pan, bekers en borden. Maar het meest blij waren ze met de uitgereikte Bijbels. Sommigen hadden die nog nooit gehad, en nu wel! Na de eerste hulp, stimuleerden we hen om met eigen initiatief uit deze crisis te komen. We gaven de Malawiërs zaden om hun eigen voedsel te kunnen verbouwen.

Maar de hulp van Timotheos duurt nog steeds voort. Zoveel mensen raakten hun huis kwijt! We ondersteunen nu met onze kennis bij het maken van huizen. De mensen moeten zelf hun stenen bakken. Als dat is gedaan maken wij de fundering en kunnen zij zelf daarop het huis bouwen. Zo hebben ze straks eer van hun eigen werk, maar is het huis wel veel beter gebouwd.

### Toekomst

Wat de toekomst brengt is onbekend. Dat is hier zo en in Malawi niet anders. 'Er zijn kansen om Malawi verder te helpen maar we moeten ook realistisch zijn. De kosten van veel dingen zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Maïs is bijvoorbeeld schaars, kunstmest onbetaalbaar en er is nauwelijks handel, dus ook geen Amerikaanse dollar beschikbaar. We willen ons met name focussen op al het werk wat we nu doen. Binnen onze centers is nog plaats om nog meer kinderen te helpen. Wat zou het bijzonder zijn als dat ondanks alle hoge kosten toch lukt. Het zijn niet altijd mooie verhalen van hoop, er zit ook veel tegen. Het is zo goed dat er dan een zekerheid ligt dat Malawi onze plaats is. God sterkt door alles heen, dat maakt dat we met vreugde daar zijn!'

Carola Kuijntjes - Bouman

## Acties voor Timotheos!

In november werden in Nederhemert diverse acties voor Timotheos op touw gezet. Een bestelformulier voor zuivelproducten werd door velen ingevuld, de minifair op Molenstraat 69 werd goed bezocht en ook op de informatieavond werd geld gedoneerd. Al het werk werd beloond met een prachtig resultaat voor Timotheos: ruim € 6000,- werd opgehaald! Naar aanleiding van de presentatieavond wordt in Nederhemert een werkgroep opgericht, die zich gaat inzetten voor nog meer acties.



## Steun Gertjan bij Timotheos

Wil jij het werk van Timotheos ondersteunen? Dit kan op veel manieren. Doneer een gift, adopteer een (wees)kind of scholier, word donateur of steun een project. Kijk voor meer informatie op [www.timotheos.nl](http://www.timotheos.nl)



## Voor een lekkere snack naar Lo en Lenie



Op 1 november jl. bestond Cafeteria L&L 25 jaar. Om dit met de klanten te vieren, werden er in die week allerlei acties georganiseerd. Zo kregen de klanten 25% korting op hun bestelling en kinderen die meekwamen om de bestelling op te halen, mochten een lekker softijsje meenemen. De bonnetjes van de bestellingen in die week gingen in een grote pot voor een loterij, waarbij o.a. een fiets en een tuinstoelen set gewonnen kon worden. Na de feestweek werden door kleinzoon Jim een aantal bonnetjes uit de pot getrokken en de gelukkige winnaars zijn inmiddels op de hoogte gebracht van hun prijs.

Leny kijkt terug op een drukke, gezellige week. "Het was lekker druk met klanten en we hebben heel veel leuke attenties ontvangen, zoals kaarten, bloemen, wijn en bonbons. Echt hartverwarmend."

Leny kan het zich nog goed herinneren hoe het 25 jaar geleden begon. "1 november 1997 viel op een zaterdag. Die dag hebben we 's

morgens brood rondgebracht, zijn we verhuisd en 's avonds ging de cafetaria meteen open tot 23:30 uur. Alles in één dag. Dat was echt heftig. 's Avonds om 23:30 uur kwamen de kinderen vragen of ze mochten gaan slapen. Bleek dat we vergeten waren om de bedden neer te zetten."

Destijds is alleen de cafetaria geopend. Het café volgde 2 jaar later. Desalniettemin was het een drukke tijd. "De cafetaria was toen nog tot 23:30 uur open en 's morgens vroeg brachten we nog brood rond. En als je dan bedenkt dat we ook nog 2 kleine kinderen hadden rondlopen, was dat echt wel een drukke, heftige tijd," vertelt Leny.

"We brachten al een aantal jaren brood rond toen de cafetaria te koop kwam te staan. Nadat we de knoop hadden doorgehakt, wisten we in juli dat we de cafetaria over gingen nemen." In de periode van juli tot november hebben Lo en Leny niet stil gezeten. Lo had een beetje ervaring in de horeca, maar Leny niet. "Via de KvK ben ik in Varik bij een cafetaria terecht gekomen en heb ik meegedraaid om ervaring op te doen, voordat we zelf opengingen. Het systeem waarop ze in Varik draaiden, wordt bij ons nog steeds toegepast." Verder moesten er natuurlijk ook de nodige diploma's behaald worden om te kunnen openen.

"Lo had zijn middenstand-diploma al, maar we hebben in die periode tussen juli en november ook Sociale hygiëne en de Hygiëne-code behaald. Later hebben we nog ons BHV-diploma behaald." Meteen vanaf de opening werd de cafetaria druk bezocht. Tot 's avonds laat kwamen er nog mensen binnenlopen om







nog even een frikadelletje te halen. De cafetaria was dan ook tot 23:30 uur open. “Dat is wel één van de dingen die in 25 jaar zijn veranderd. Vroeger was frituur meer luxer dan nu. Nu is er zoveel te krijgen in de supermarkt, dat mensen later op de avond zelf even een snack in de airfryer gooien.”

De cafetaria was toen groter dan tegenwoordig. De ruimte achter de hele voorgevel was cafetaria met tafels en stoeltjes. De ruimte daarachter was toen nog woonkamer. In de loop van de tijd werd het steeds drukker. “Er kwam veel jeugd. Dat was echt gezellig.

De cafetaria groeide bijna uit zijn voegen. Door de drukte werd het ook moeilijker om bestellingen te verstaan. Vroeger was er een café geweest en daarom kwam ook regelmatig de vraag langs of we het café niet weer wilde openen. En zo geschiedde. Na een verbouwing, waarbij de woonkamer verdween, een gedeelte van de cafetaria bij het café werd getrokken en de lengte werd verbouwd, opende 2 jaar later,



op 27 december 1999, het café. Terugkijkend op 25 jaar cafetaria zijn er natuurlijk altijd hoogte- en dieptepunten. “Wat ik nooit zal vergeten is de 1<sup>e</sup> keer na de opening dat het Pinksteren was. Het was prachtig weer en de bezoekers bleven komen. Op een gegeven moment was het zo druk, dat we bij de burens tafels, stoelen en borden hebben moeten halen. De mensen zaten tot in de keuken aan toe. Dat was echt een Pinksteren om nooit te vergeten,” lacht Leny.

“In de loop van die 25 jaar hebben we ook stelletjes zien ontstaan, die getrouwd zijn en nu kinderen hebben. Dat is mooi om te zien.”

“Wat ik ook grappig vind, zijn de combinaties die sommige mensen bestellen. Een slaatje met

stoofvlees, een frietje stoofvlees met piccalilly of een frikandel mayo met disco-dip: de vreemdste combinaties komen voorbij. Soms proeven we



die combi's ook om te kijken of het lekker is, of dat het echt zo vies is als dat wij denken,” lacht Leny.

De corona-periode vond Leny een moeilijke tijd. “De inkomsten van het café vielen helemaal weg, maar gelukkig kon de cafetaria door blijven draaien. Je moest wel afstand van elkaar houden en mondkapjes dragen. Dat was moeilijk. Het contact met de mensen en het personeel was minder ongedwongen, omdat je afstand moest houden en je mensen moeilijk kon verstaan door de mondkapjes. Maar gelukkig zijn we er met de hulp van onze klanten doorheen gekomen en hebben we al ons personeel kunnen behouden. Ook nu breekt er weer een pittige tijd aan met de stijgende energie- en inkooprijzen. Maar we proberen zolang mogelijk om de prijzen laag te houden, in de hoop dat de mensen blijven komen. Dat zie ik ook als een compliment: dat mensen terug blijven komen. Dat waarderen we ten zeerste!”

Ik heb het trouwens eigenlijk nooit over ‘mijn personeel’. Ik noem ze altijd ‘mijn hulp’. Ik wil ze via deze dorpskrant dan ook laten weten dat ik heel trots op ze ben en dat ik dankbaar ben voor alle hulp die ik al die jaren van die meiden en jongens heb gekregen. Zonder hen hadden we het nooit gered!”

Jenny van den Broek



# Actie Oekraïne door kinderen van de Wegwijzer



Eva en Jaron Kujntjes deden 'Heitje voor een karweitje'. Ze deden allerlei klusjes op verschillende adresjes en vonden het fantastisch!



Daniël uit gr. 6, Emylia uit gr. 4 en Inge-Marith Hovstadt uit gr. 3 hebben een heleboel stooferen verkocht! Wel voor € 137,50



Sanne Noorloos verkocht noten voor de actie. Ze had ze zelf geraapt en ingepakt.

Actie Oekraïne,

De kinderen van de Wegwijzer hebben in de herfstvakantie heel hard gewerkt voor de mensen in Oekraïne. Er werd aan alle kinderen gevraagd om in de week vooraf aan de "Dankdag voor gewas en arbeid" in de eerste week

van november, voor de mensen in Oekraïne iets te doen. In de herfstvakantie mochten ze zelf iets bedenken om geld te verdienen voor dit doel. Wat is er hard gwerkt en wat kwam er veel geld mee naar school!! Het geld was concreet bedoeld om voedselpakketten te maken die onder andere Gerard Vos en Gijs van den Berg met een vrachtwagen eind november/ begin december wegbrengen.

De kinderen hebben € 3600 bij elkaar gebracht door karweitjes te doen, dingen te verkopen, lege flessen op te halen en nog veel meer!

Van het geld kunnen 360 dozen worden gevuld!



Jarno en Elseline Hotting hebben kaarsen e.d. verkocht. Zij verkochten voor 30 euro!



Yinthe en Kian van Zandvliet hebben een kijkdoos gemaakt om geld op te halen voor Oekraïne.



Bianca Bernouw heeft voor de actie kopjes met vogelvoer gemaakt die de mensen op kunnen hangen in de tuin





Nathan en Jefta Weijma maakten en verkochten hoopakjes voor 1 euro per emmer.



Marthe, Emma en Suze van de Werken verkochten een heleboel kruidcaken die ze zelf bakten!

Wij



Broers en zusje Op 't Hof in actie met bosjes "Ilex" voor voedselpakketten naar Oekraïne: Neline, Hans, Kees, Jan en Bert.



Bastian en Anne-Co van Vliet kwamen met smikkelkippen langs de deur.



Deborah Oomen, Roëlle Egas en Liz Verheij hadden een grabbelton en verkochten spulletjes bij de Coop voor de deur





# JUF VAN DE WERKEN

**Naam:** Wietske van de Werken  
**Leeftijd:** 31  
**Gezinssituatie:** Ik ben getrouwd met Adriaan. Samen hebben we vier dochters gekregen - Marthe, Emma, Suze en Loïs  
**Woonplaats:** Nederhemert  
**Opgegroeid in:** Nederhemert

**Anderen omschrijven mij vaak als:** gezellig en creatief

**In de vrije tijd doe ik graag:** Ik geniet er erg van om met ons gezinnetje eropuit te gaan. Verder vind ik het leuk om te bakken en te koken.

**Opleiding/loopbaan:** Mijn loopbaan begon hier in Hèmert op de Wegwijzer. Toen ik mijn middelbare school had afgerond ben ik, na wat omzwervingen, gestart met de (thuis)opleiding voor Onderwijsassistent. In december 2021 heb ik hiervoor mijn diploma behaald.

**Het mooiste aan mijn beroep is:** de spontane gesprekjes met de kinderen. Meestal werk ik met kleine groepjes kinderen. Dit levert vaak leuke en mooie momenten op.

**Mijn lievelingsvak is:** Taal

**Nederhemert heb ik leren kennen als:** Ik woon hier al mijn hele leven. Het voelt als thuis.



## JUFFEN EN MEESTERS OP DE WEGIJZER

**Naam:** Willie Weijma; **Leeftijd:** 33;  
**Gezinssituatie:** moeder van 4 kinderen (waarvan de oudste net naar het voortgezet onderwijs is en de jongste naar groep 1) en vrouw van de schipper.

**Woonplaats:** Nederhemert. **Opgegroeid in:** Nederhemert.

**Anderen omschrijven mij vaak als:** euhm ja...zorgzaam maar de meeste beschrijvingen gaan meestal buiten mij om.

**In de vrije tijd doe ik graag:** mij nuttig maken voor anderen

**Opleiding/loopbaan:** Ik was begonnen aan de opleiding SPW toen ik verkering kreeg met een schipper. Dit betekende op aandringen van mijn ouders: stoppen met de opleiding. Toch ben ik op aandringen van mijn mentor doorgegaan en het jaar erop gestart met een combinatie van werken en leren. Dit deed ik bij de Schutse in Kesteren en later in Opheusden. Dit heb ik met veel plezier gedaan! Twee dagen voor mijn bruiloft had ik officieel mijn SPW-papier in handen en nam ik afscheid bij de Schutse om mee te gaan varen. Na 8 jaar varen ben ik aan de wal gaan wonen voor de kinderen. Zo ben ik op een gegeven moment op school terechtgekomen. Eerst met RT-werk en nu de voorschool.

**Het mooiste aan mijn beroep is:** het pure jonge kind waarvoor we zijn, waarmee we kunnen lachen en huilen!

**Mijn lievelingsvak is:** geen voorkeur, gewoon de hele morgen er zijn en de kinderen liefde en veiligheid bieden. Een goede en mooie start van het schoolleven geven!

**Nederhemert heb ik leren kennen als:** toen ik na 8 jaar weer terugkwam in Nederhemert, om er te gaan wonen, was het voor mij weer als thuiskomen! Nederhemert is een dorp apart, dat blijf ik zeggen, waar ik soms uit weg wil maar ook steeds weer naar terug wil!



JUF WEIJMA



**Naam:** Willeke van Dijk-Veninga  
**Leeftijd:** 30  
**Gezinssituatie:** getrouwd met mijn lieve man Gerard en trotse moeder van onze dochter Jara  
**Woonplaats:** Kerkwijk (binnenkort Leerdam)  
**Opgegroeid in:** Bruchem

**Anderen omschrijven mij vaak als:** vriendelijk, zorgzaam en ijverig

**In de vrije tijd doe ik graag:** wandelen, koken/bakken, lezen, uit eten gaan, dagje op stap gaan

**Opleiding/loopbaan:** ik heb in Bruchem op de basisschool gezeten. Daarna ben ik VWO gaan doen op de Gomarus in Gorinchem. Vervolgens ben ik gaan studeren aan de universiteit van Wageningen. Daar heb ik mijn master in landbouweconomie behaald. Het dagelijks werken in het hokje achter een computer viel wat tegen. Ik dacht erover om in het onderwijs te gaan werken en ben het zij-instroomtraject van de Pabo gaan doen (een aanrader als je nog op zoek bent naar levendig en afwisselend werk:)

Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik mijn diploma behaald. Het mooiste aan mijn beroep is: de relatie met de kinderen en hen zien ontwikkelen en groeien. Mijn lievelingsvak is: aardrijkskunde.

**Nederhemert heb ik leren kennen als:** een saamhorig dorp waar mensen oog hebben voor elkaar.



**JUF VAN DIJK**

## JUFFEN EN MEESTERS OP DE WEGIJZER



**Naam:** Adrianne Buijs  
**Leeftijd:** 23

**Gezinssituatie:** Ik woon alleen in een fijn huisje in ons dorp. Verder ben ik de oudste thuis; 4 broertjes en 1 zusje!  
**Woonplaats:** Nederhemert  
**Opgegroeid in:** Nieuw-Lekkerland

**Anderen omschrijven mij vaak als:** Rustig, gezellig en behulpzaam

**In de vrije tijd doe ik graag:** Wandelen, lezen en zingen

**Opleiding/loopbaan:** Ik heb de opleiding Onderwijsassistent gevolgd en 2 jaar als pedagogisch medewerker op andere voorscholen gewerkt. Nu werk ik twee dagen op voorschool 'Eigenwijs' en ben ik twee dagen onderwijsassistent.

**Het mooiste aan mijn beroep is:** De kinderen. Het is fijn om dagelijks met hen te mogen optrekken en iets voor hen te kunnen betekenen!

**Mijn lievelingsvak is:** op de voorschool is mijn lievelingsvak het spelen. Kleine momentjes samen met de kinderen, iets ontdekken of kletsen. En dat vind ik ook het leukste als onderwijsassistent, samen aan de slag met rekensommen of opdrachten en steeds een stapje verder komen!

**Nederhemert heb ik leren kennen als:** een rustig en gezellig dorp. Een plek waar ik me thuis voel!

**JUF BUIJS**





**Het blijft me verbazen wat ik zoal onderweg, tijdens de hond uitlaten, tegenkom.** Bij Loevestein twee torenvalken op een paaltje en bij natuurgebied de Rampert een wolf! Hier word ik zo blij van. En een klein stukje verder van huis, bij natuurgebied het Pompveld, een boommarter! Dit gebied is werkelijk de parel van het Land van Heusden en Altena en beveel ik van harte aan om eens doorheen te wandelen. Honden wel aan de lijn.

De mensen die je tegenkomt zijn ook altijd een verrassing. Hebt u in ons dorp die vrouw al gezien met haar twee hondjes? Het ene hondje aan de riem en de ander in een boodschappenkarretje op wieltjes. Zo schattig! Het ene hondje is namelijk erg ziek en oud. Maar nu wil het hondje dat nog goed ter been is, niet zonder het andere hondje poepen en pissen. Dus gaat het zieke hondje mee. Karretje vol met kussens en hondje er bovenop. Slim bedacht en handig opgelost. Het zieke hondje geniet van de wandeling! Zo lief om te zien, dat kopje wat er bovenuit steekt. Echte dierenliefde noemen we dat. Mocht u deze vrouw passeren, doe het dan wel voorzichtig, want het is lastig om een karretje te hanteren en tevens een hondenriem vast te houden.



Als ik mensen tegenkom in de bovengenoemde natuurgebieden, wordt er wel eens naar de weg gevraagd of een kort of lang praatje gemaakt. Aan mij wordt vaak gevraagd waar ik vandaan kom. Vorseend neem ik de andere personen dan op. Soms zeg ik kort en bondig dat ik uit Nederhemert kom. "Zo, zo ....dat is een eind weg", luidt het antwoord dan wel eens. Waarschijnlijk denken ze dan aan Friesland of zo?

Soms verraadt de vraagsteller met dialect de omgeving waar hij/zij zelf uit komt, bijvoorbeeld uit Wijk en Aalburg. Dan zeg ik dat we uit Hemert komen. O... uit Hèmert. En dan weten ze genoeg, we groeten en lopen weer verder. Maar soms, als er voldoende tijd is, zeg ik tegen passerende wandelaars of fietsers dat we uit Nederighemert komen. Ja u leest het goed. Het is geen taalfout. Wenkbrauwen worden opgetrokken en meestal begrijpt de passant mij niet. Nederighemert? Ja....ik woon in

Nederhemert maar noem het soms zo. Weet u...het woord nederig betekent ook dienstvaardig. Wij mensen uit ons dorp zijn bereid om iets voor iemand te doen. Nederhemertse mensen zijn behulpzaam. En dat zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Dat is nederigheid. Mensen van ons dorp zijn ook eenvoudig, simpel of anders gezegd van niet al te ingewikkeld doen. Je kunt naar de winkel gaan zoals je bent.

Mijn Bommelse kennis vertelde mij eens dat haar buurvrouw boodschappen doet bij de Lidl en als het product wat ze zoekt er niet is, dan gaat ze eerst naar huis om zichzelf om te kleden en dan vervolgens netjes gekapt naar de Appie te gaan. In Nederhemert vinden ze dat de zotheid ten top. Doe maar gewoon en normaal en kom maar gerust op je klompen naar de winkel.

En dan vertel ik, met eerbied en respect, nog een reden waarom ik ons dorp soms Nederighemert noem in plaats van Nederhemert. Er zijn namelijk ook dorpsbewoners die nederigheid tonen tegenover De Hoogverhevene. En zo dalen we wat dieper af tijdens zo'n gesprek met iemand die we tegenkomen.

En dan draai ik na verloop van tijd de rollen om. Waar komt u vandaan en waar gaat u naar toe? Ze kwamen uit Raamsdonkveer en gingen een ronde maken op de fiets richting Loevestein. Twee oude mannen. De omgeving vinden ze zo prachtig. En dat is ook zo. U kunt ook eens via de Zomerdijk fietsen, richting Heusden en dan bij Bern (nee, niet Zwitserland) overvaren en dan kunt u richting Nederhemert – Zuid opperde ik.

Maar we dalen weer verder af in het gesprek. Waar komt u vandaan en waar gaat u naar toe. Een fantastische openingszin die ik graag gebruik. Er ontstaan korte, krachtige gesprekken zonder folder.

Zo aan het einde van het jaar, op de grens van oud en nieuw, wil ik u vragen waar u vandaan komt en waar u naar toe gaat. Het antwoord kan zeer kort en krachtig zijn. U komt uit Nederhemert en blijft in Nederhemert. Maar als de vraag nog eens gesteld wordt? Waar komt u dit oude jaar vandaan, wat heeft het u gebracht en waar gaat u het nieuwe jaar naartoe? En als de vraag nog eens herhaald wordt?

Van harte hoop ik dat u de vraag ook eens gaat stellen....in verre vakantieoorden...of dicht bij de kachel...aan verre vreemden....of dierbare naasten.







### Keukenprinses\_to\_be

'Hey hoi! Ik ben Alieska Keijnemans, 20 jaar en woon met mijn ouders Peter en Annet en broers Gerrit en Cornelis op Nieuwstraat 22. Eigenlijk kookte ik nooit. Het gaf me echt stress om een recept precies te volgen. Continu moest ik het lijstje checken of ik het wel goed deed. Toen ik filmpjes vond van mensen die recepten uitwerkten, vond ik dát juist heerlijk rustgevend. Super om te weten wat je ongeveer moet doen, maar dan zonder lijstje. Na terugkomst van onze vakantie, (geïnspireerd door een Italiaanse kookles) besloot ik dat het tijd was om intrede te doen in de keuken. Ik ben dol op filmpjes en foto's maken en besloot mijn kooksels vast te leggen. Ik deelde de filmpjes op Instagram en er werd zo leuk op gereageerd! Inmiddels heb ik een apart account voor mijn recepten: Keukenprinses\_to\_be. Hier deel ik wat makkelijke en lekkere recepten.



Een achtergrond in de keuken heb ik niet. Ik krijg hooguit inspiratie vanuit mijn moeder, die goed kan koken en oma die altijd zorgde voor

wat lekkers. Zelf werk ik drie dagen in de week in de lingeriezaak Love-li in Zaltbommel. Ik geniet echt van mijn werk. Vind het zo prachtig om vrouwen te helpen. Zaltbommel is een heerlijke plek, de ondernemers zijn heel hecht met elkaar. Daarnaast werk ik nog twee dagen in de schoonmaak. Ook hiermee help ik anderen. Ik maak dus veel mensen blij met mijn werk, daar doe ik het voor! Ik ben naast mijn werk graag creatief bezig: ik houd ervan om zelf kleding te maken, struin vintage markten af en speur naar leuke tweedehandse kleding. Ik let bewust op wat ik koop en vind de ruilapp in Nederhemert dan ook helemaal fantastisch.

Inmiddels ben ik vaak in onze keuken te vinden, een hele fijne plek. Mijn telefoon heb ik op vaste plekjes staan, zodat ik precies alles in beeld heb. Alles wat ik maak, kun je later vinden op mijn Instagram-account. Mijn familie is mijn vaste proefteam. Lekker divers clubje om voor te koken: mijn moeder geniet van zowat alles, mijn vader is wat passelijk en mijn broers zijn positief kritisch, haha! Er eet ook regelmatig iemand mee, vaak iemand die is wezen paardrijden bij ons, dat is hartstikke leuk. Mijn recepten zijn eenvoudig te maken. Vaak gewoon in één pan, daar houd ik van. Ik probeer zoveel mogelijk plastic te vermijden en producten lokaal te kopen. Maar kan daar nog wel een verbeterslag in maken. Volgend jaar wil ik een eigen moestuin beginnen, dat geeft vast nog meer inspiratie! Hierbij twee van mijn recepten. De kaneelrolletjes zijn thuis favoriet en worden wekelijks gemaakt. O, en ben jij net als ik niet van de lijstjes: kijk dan op mijn Instagram-account voor de video's! Heb jij een recept uitgetprobeerd, dan hoor ik het natuurlijk graag!





# GEVULDE POMPOEN



## Recept gevulde pompoen

### Ingrediënten

1 grote pompoen (of 2 kleine)  
2 kilo tomaten  
1 knoflook  
Roomkaas  
Champignons  
1 ui  
Kokosmelk  
Boerenkool  
Kipfilet  
Kruidenmix (paprika, zout, peper, oregano, tijm)

### Beschrijving

Verwarm de oven voor op 180°  
Maak de pompoen schoon vanbinnen en smeer hem in met roomkaas. Zet de pompoen in de oven terwijl je de vulling maakt.

Snij de tomaten door de helft en leg ze op een bakplaat met knoflookteentjes. Met olijfolie, peper en zout en daarna 40 minuten in de oven. Blend alles daarna door elkaar.

Snij de kip en kruid met de mix, en kook die even in een grote pan. Haal het daarna eruit en fruit een ui en champignons in de pan. Voeg de tomatenpuree toe en laat dat een half uurtje sudderen.

Voeg de kip en kokosmelk toe. Doe daarna de kleingesneden boerenkool erbij.

Giet het champignon/kip stoofsel in de pompoen en zet dat nog 20 minuten in de oven.

Als dat klaar is, haal het stoofsel eruit, schraap de pompoen leeg en serveer met rijst.

\*zet de pompoen alvast van tevoren in de oven, zo is hij makkelijker te snijden en sneller gaar.

---



## Recept Cinnamon Apple Rolls

**Voor het deeg:**

500 gr bloem  
15 gr droge gist  
2 eetlepels suiker  
1,5 theelepel zout  
50 gr gesmolten boter  
2 eieren  
240 ml melk

**Vulling:**

4 zoete appels  
Boter  
Suiker  
Kaneel

**Beschrijving**

Alle ingrediënten, behalve bloem, mengen met een garde, geen mixer, en langzaam bloem toevoegen. Even kneden tot een bal. Daarna laten rijzen onder een theedoek.

Doe boter in een pan, suiker en kaneel er door en voeg dan de kleingesneden appel toe. Kook al roerend op hoog vuur tot het dikker wordt.

Rol het deeg uit, wat suiker en kaneel erover, voeg de appel toe maar lek het uit vanuit de pan. Rol het deeg zo strak mogelijk op en maak dan met een touwtje kleine stukken. Zet die in de ingevette ovenschaal en doe de rest van de karamelsaus er over.

25/30 minuten in de oven op 200° tot goudbruin.

Serveer met ijs en icing. Makkelijk te maken met poedersuiker een een klein beetje water.

**Eet smakelijk!**

# CINNAMON-APPLE ROLLS







## Jubilaris muziekvereniging

Jan Groeneveld is zaterdag 17 september 2022 gehuldigd voor maar liefst 65 jaar lidmaatschap bij Fanfare Concordia!

Dat is toch een hele tijd die niet iedereen gegeven is.

Wat Jan voor Concordia die 65 jaar gedaan heeft, is met geen pen te beschrijven. Er is in deze tijd heel wat gebeurd met de vereniging.

Jan was bij de fusie in 1969, werd in 1979/1980 voorzitter, een functie die hij bijna 20 jaar heeft vervuld. Ook hielp hij mee met het halen en brengen van fietsen en tassen met de vrachtwagen van het jeugdkamp en verplaatste het slagwerk, ook voor het Nederlands Jeugd Fanfare Orkest. Donateursgeld ophalen, oud papier, slaatjesactie, zo kunnen we nog wel even doorgaan met al het vrijwilligerswerk, Jan is een echt verenigingsmens!

De laatste tijd is Jan een beetje aan het tobben met zijn gezondheid, maar als het even kan staat hij vol plezier weer in het muziekgebouw met zijn cornet om zijn partijtje mee te blazen tijdens de repetities.

De fanfare bedankt ook Corrie, de vrouw van Jan, voor haar steun tijdens het verrichten van al dit werk voor de vereniging. Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd met het 65-jarig jubileum!

W. Hobo





## Laat de kinderkens tot Mij komen'

**Johanna van Ooijen 40 jaar bij de zondagsschool**



**Ruim veertig jaar geleden kwam Hannie van Aalst – van der Vliet aan de deur bij Johanna van Ooijen. Ze had een vraag: of Johanna zondagsschooljuf wilde worden. Vanaf september '82 nam ze die rol op zich. Johanna: 'Het is mijn taak om op Hem te wijzen, Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!'**

De zondagsschool is al jarenlang onderdeel van de kerk in Nederhemert. Alle kinderen van het dorp zijn uitgenodigd om naar de zondagsschool te komen. Johanna: 'Ons doel is om kinderen te betrekken bij de Bijbel. We willen hen leren uit de Bijbel. Dit doen we door met elkaar psalmen en teksten te leren, we lezen uit de Bijbel en vertellen daar ook over. Daarnaast lezen we voor uit boekjes.'

### Hoe het begon

In de beginjaren trok Johanna samen op met Willie Vos. Samen deden ze de oudste groep van de zondagsschool. 'Toen waren er nog

twee groepen. De oudste groep zat in de kerk, toen nog het oude gebouw. De jongere groep zat in het gebouw, wat toen slechts één lokaal had. Van de eerste leerlingen waren er nogal eens bij uit niet-kerkelijke of rand-kerkelijke gezinnen. De oudsten in de groep waren 12 jaar. Ik heb altijd de oudste groep gehad, dat is nu nog steeds zo. Ik ben er gewoon blijven hangen. Als ik een keer inval bij de kleintjes, moet ik wennen. Het is zo anders, je moet anders vertellen maar ook de vragen zijn natuurlijk anders.'

### Heel veel kinderen

'Hemert is gegroeid en de zondagsschool ook. Het is veel massaler geworden dan vroeger. Waar ik vroeger echt met de kinderen een aantal jaren kon optrekken, is dat nu niet meer echt. We hebben nu vijf groepen, gemiddeld zijn er per groep zo'n 25 leerlingen. Omdat ze nu tot hun tiende bij ons op de zondagsschool zitten, zie ik ze nu maar een korte tijd. Natuurlijk voelen we ons rijk gezegend met zoveel jeugd, maar ik mis soms wel de nauwere relatie met de groep.'

### Kerst

Een hoogtepunt elk jaar is het kerst- en paasfeest. Het kerstfeest wordt samen met de ouders en belangstellenden gevierd in de avond van Tweede Kerstdag. 'Weken van tevoren beginnen we al met het oefenen van teksten, psalmen en gezangen. In de eerste week van December collecteren we in het dorp om het mogelijk te maken om ieder kind een boekje en zakje lekkernijen te geven met kerst. Met kerst nemen we ook afscheid van de oudste leerlingen. Zij ontvangen bij het verlaten van de zondagsschool een zakbijbel en dagboek. Het is een fijn moment om zo met elkaar te zijn. Zo mooi om de kinderen van de oudste groep te





zien lezen uit de Bijbel en het gedicht te zien voordragen. Het kan best spannend voor ze zijn, maar je ziet ook dat ze ervan genieten.'

### Confrontatie

Naast de hoogtepunten in de veertig jaren, zijn er ook dieptepunten. Hierbij denkt Johanna met name aan de jonge sterfgevallen in het dorp. 'Op die momenten voel ik dat mijn taak op de zondagsschool gaat wegen. Ben ik goed genoeg tot voorbeeld geweest? Heb ik genoeg gedaan? Het is dan een troost om te weten dat we alleen maar wegwijzers zijn. Er staan in de Bijbel geschreven: 'Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.' Daar houd ik me aan vast, het is afhankelijk van Zijn Zegen!'

### Thema's

'We maken bij de zondagsschool een eigen jaarboekje. In dit boekje staat welke tekst en psalm de kinderen moeten leren en waar de Bijbelvertelling over zal gaan. Als ik aan de beurt ben om de Bijbelvertelling te doen, vraagt dat uiteraard goede voorbereiding. Ik lees de Bijbel aandachtig en pak er kinderbijbels en andere naslagwerken bij. Vanuit de zondagsschoolbond zijn er toentertijd ook veel bladen uitgereikt waar ik nog regelmatig op terugpak.' Op de tafel liggen heel veel oudere boekjes, een soort dagboek voor Johanna waarin ze precies ziet wat er wanneer is verteld. Hier en daar heeft ze ook aantekeningen gemaakt, over bijzonderheden zoals de doop van haar eigen kinderen.

Daarnaast zijn er jaarlijks ook thema's die terugkomen. 'De watersnood, de verjaardag van de Koning, Bevrijdingsdag en Hervormingsdag zijn momenten die extra aandacht krijgen. We lezen een verhaal ervan of leren een bijpassend lied of gedicht. Het is waardevol om kinderen in hun jonge jaren al veel te mogen leren over de Bijbel. Het gedichtje zegt het zo mooi: **'Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg; Wie Jezus heeft, die heeft genoeg!'**







## U zag 'm vast ergens voorbij komen?



September 2022, een spannende maand voor deze 2 dappere meiden. Al bijna 2 jaar lieten Rhodé en Jessica hun haren groeien. Met een belangrijke missie: doneren. En zoals ze het zelf uitlegden: 'We willen zieke kindjes blij maken met ons haar!'

De spanning was op de gezichten af te lezen. Daar ging de schaar...geen weg meer terug. Bijna 30 centimeter was het resultaat, keurig opgedeeld in dunne staartjes. Zo wil TOUPIM het graag aangeleverd krijgen.

En wat gaat er met het afgeknipte haar gebeuren? TOUPIM maakt er mooie 'echt-haarbanden' van. Een elastische band die om het hoofd kan, waaraan echt haar bevestigd is. Voor kale meisjes, die hun haar verloren door ziekte. De haarband draagt prettiger dan een echte pruik. Bovendien kan de haarband dagelijks worden afgewisseld met diverse mutsjes, baretjes of een leuke hoed. Op de website van TOUPIM staan prachtige reacties van dankbare meisjes en dames. Rhodé en Jessica bekeken die filmpjes voor de donatie,

en waren daarna nog vastberadener dan eerst. Hier moest hun haar naar toe!

Natuurlijk is het maken van een echt-haarhaarbånd enorm prijzig. En daarom gingen de meiden aan de slag. Gesteund door de mama's, startten ze een inzamelingsactie. Daar kwam natuurlijk nogal wat bij kijken. Gastouder Annajet® verzorgde met veel enthousiasme een mini-fotoshoot. En Gerda van Wijk, van DTP® maakte kosteloos een mooie flyer en batches. Met trots namen de meiden de collectebus en flyer ter hand, en daar gingen de dappere meiden. Huis aan huis collecteren was zonder geldige vergunning niet mogelijk. Maar de dames hebben bij veel bekende adresjes de bel laten rinkelen. En heeft u de collectebus gemist? Scan dan de QR-code om alsnog digitaal te doneren.

Of doe een berichtje naar 06-50590108 en we sturen de meiden nog bij u langs!



QR CODE VOOR EEN DONATIE









*Getrouwd!*



*Maarten de Putter & Ellen van Esch*  
7 juli 2022



*Bertine van Doijen & Derk van der Sluijs*  
7 juli 2022





*Getrouwd!*



*Remco Schouten  
&  
Lorena Picón  
Martínez*

20 augustus 2022



15 juli 2022

*Cornalt Oomen & Janoek van der Steenhoven*



*Getrouwd!*



*Corneli Domen & Lees van der Wiel*  
22 september 2022



*Roeland Vos & Melissa van Lith*  
22 september 2022



*Getrouwd!*



*Dan van Oijen  
&  
Marleen van Wijk*

*29 september 2022*



*Willem Bernouwe  
&  
Tiny de Jong*



*7 oktober 2022*



*Getrouwd!*



*Mandy & Michael Schreijer*

*20 oktober 2022*

*Gaan jullie trouwen  
of ben je pas getrouwd?  
Stuur een mooie trouwfoto  
naar de dorpskrant  
dan maken wij er een mooi  
plaatje van in deze krant!*







## 'Trommeltjesprobleem'

U kent het vast wel...zo'n lade of kastje dat altijd maar rommelig is. Vol met Tupperware, lock&lock doosjes, Mepal trommels en bekers. Je kunt het opruimen wat je wilt, de volgende dag lijkt het opnieuw een slagveld in het kastje. Ben ik de enige die tobt met de organisatie rondom mijn bakjes en trommeltjes? Na een tip van een moeder organiseer ik tegenwoordig alle dekseltjes in 1 grote trommel. Maar dan nog...het blijft een rommel in mijn kastje.

En wordt het weekend (of nog erger...het wordt schoolvakantie) dan verdubbelt het probleem. De trommeltjes die namelijk normaal afwisselend in de rugtassen en in de



vaatwasser verblijven, die worden dan opgestapeld in de kast. Waar ze altijd in de weg liggen, of waar de keurige toren met trommeltjes steeds maar weer omvalt als de kinderen wat nodig hebben uit de 'trommeltjeskast'. Dus ben ik altijd blij als ik weer 4 gevulde trommeltjes en 4 gevulde bekers op het aanrecht klaarzet. Dat scheelt enorm veel ruimte in de kast. Bovendien staat het ook wel schattig op het aanrecht. Gek genoeg zet ik alles ook nog eens klaar in volgorde van het jongste kind naar het oudste kind.

Lijkt wel een tik. Ik houd graag overzicht, controle-behoefte als ik ben.

Het klinkt trouwens makkelijk,...

trommeltjes en bekers vullen. Maar maak het alle kinderen maar eens naar de zin. Twee van de 4 drinken aardbei

aanmaaklimonade, de anderen appelsap en sinaasappellimonade. Bovendien is het op



maandag voor de jongste fruitdag, en dinsdag en donderdag voor de rest van de kinderen.

Heel fijn en waardevol hoor, die fruitdagen. Maar best lastig als de één banaan wil, de ander een appel (wel geschild natuurlijk) en de volgende kiwi. Op maandag komt daar ook nog voor ieder kind een centje bij voor in het zendingspotje. Op donderdag tweemaal gymkieren, en op vrijdag is het Namen & Feiten dag. Volgt u het allemaal nog? ... u begrijpt, het



gaat nog weleens mis.

Nou mogen de kinderen gelukkig voor één keer wel op hun blote voeten gymmen. En hebben ze een keer een boek niet bij zich, dan mogen ze mee lezen bij de 'buurman/buurvrouw'. Maar het voelt altijd enorm vervelend...zo'n moeder die weleens een misser heeft.

Of verwen ik mijn kinderen misschien te veel? Er zijn vast ook gezinnen waar alle kinderen hetzelfde drinken, en hetzelfde mee krijgen in hun trommeltje naar school. Waar kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het meenemen van de juiste spullen? Misschien moet ik toch wat minder controlebehoefte worden en de kinderen meer verantwoordelijkheid geven.

Wanneer vind je de juiste balans..., wanneer doe je het goed als moeder?

Soms worstel ik daarmee.

Maar als ik af en toe eens rond me heen luister, dan hoort ook dat bij het moederschap. De vraag die iedere ouder zich wel zal stellen.

Hoe voed ik mijn kinderen op, waar kan ik nog wat leren van anderen.

Wanneer doe ik het goed?

Ik zucht, wat verwacht ik toch veel van mezelf. En ik verzucht, 'Heere, doe mij afhankelijk leven van U. Maak het ook advent in mijn hart'.









## VEILIGVERKEER

Op 1 december was Arie Verheij 40 jaar bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Nederhemert.

Hij is op deze dag verrast met een bezoekje van een aantal bestuursleden van onze afdeling. Namens VVN kreeg hij hierbij een bos bloemen en een klokje met inscriptie aangeboden. Er zal DV begin volgend jaar ook een etentje met het bestuur georganiseerd worden.

Wij als bestuur van VVN Nederhemert willen Arie bedanken voor de vele werkzaamheden die hij voor onze vereniging heeft gedaan. En hopen dat hij het nog een poosje mag doen!!









# Nieuwe bewoners

Laten we beginnen met ons voor te stellen:

**Wij zijn Aart en Antonet, Yade, Yenthe en Yefta Vos. We wonen sinds juni 2021 aan de Zietfortseweg. Sinds een paar maanden is ons leven verrijkt met een pup, onze Lyz, een Jack A Bee.**

Echt nieuw voelen we ons niet, aangezien we een familiehuis bewonen. Het is door opa en oma gebouwd vanuit de herbouwplicht na de oorlog. In de beginjaren is de schuur gebouwd voor aardappelopslag en later omgebouwd tot koelcellen voor fruit.

We zijn al geruime tijd aan het verbouwen. Af en toe met ondersteuning, maar we doen vooral veel zelf. Toen we bezig waren met de hal en de vloerbedekking weghaalden, kwam er een mooi classic detail naar boven: een Terrazzovloer in goede staat. We hebben er toen voor gekozen de hal in jaren-30 stijl op te knappen, inclusief jaren-30 tegels en motief.

Ons leek het leuk om in de hal ook de oorspronkelijke bouwtekening in te lijsten.

Deze was helaas niet beschikbaar in persoonlijk archief.

Ook bij het gemeentearchief bleek het niet vindbaar. Na enige omzwerving is het toch gevonden. We wisten dat het vroeger geen Zietfortseweg was maar Nederhemertse kade.



Maar dat dit stukje buitengebied onder gemeente Ammerzoden viel, vonden we wel bijzonder. Al met al hangt de oorspronkelijke tekening ingelijst in de hal. En merken wij dat we het leuk vinden toch weer nieuwe dingen te ontdekken aan het ons bekende huis.





## Zeer hoge kwaliteit dieren bij 60<sup>ste</sup> Clubshow "Knagend Vooruit"

Na 2 coronajaren kon "Knagend Vooruit" eindelijk haar jubileumshow organiseren op 25 en 26 november in het dorps huis te Nederhemert. En hoewel er verschillende fokkers in de laatste twee jaren afgehaakt zijn en hoenders helaas niet mochten komen, werd het toch een hele mooie show.

Kwalitatief werden er fantastische resultaten behaald. Kampioen bij de Sierduiven werd Gerrit van de Laar met het predicaat "U". Bij de konijnen is dit predicaat zelfs 3x verdiend.

Voor het eerst in onze geschiedenis heeft een jeugdlid op het hoogste niveau meegedaan. Want een Groot Zilver van Wigo Remmerde behaalde dit hoogste resultaat. Voor het algehele kampioenschap moest hij wel zijn meerdere erkennen in de dieren van Tonnie Oomen uit Well en Henri van Weelden uit Bruchem. Maar een zeer mooi resultaat voor deze jonge fokker.

"Knagend Vooruit" doet het heel goed met actieve jonge fokkers. Want in het jeugdkampioenschap werd Wigo op de hielen gezeten door het aanstormend talent Tineke Werner die heel goed scoorde met haar Tan's. Beide dieren haalden het "F"(raai) predicaat. Heel veel schitterende dieren werden in het Dorps huis bewonderd. En in de avond draaide het Rad van Avontuur weer volop. Ook de superronde op zaterdagmiddag was wederom een succes.

Nederhemert kan weer terugkijken op een heel leuk kenmerkend evenement in ons dorp. Zaterdagmorgen 26 november kwamen verschillende bewoners van 't Slot uit Gameren met vervoer naar het dorps huis om de uitleg te horen over de konijnen. Dat deed Tonnie Oomen, konijnenfokker en oud-bestuurslid van de vereniging. De bewoners vonden het prachtig en genoten van het zien en aaien van de konijnen.





De vereniging kan met een tevreden gevoel terugkijken op een mooie clubtentoonstelling, ondanks het vervoersverbod van verschillende andere dieren die ook altijd op de tentoonstelling te zien zijn zoals kippen en hanen enz.









## Bakker Van Keulen

Oktober. Na een koude nacht volgt zo'n typische herfst dag met veel zon. Bern ligt er vredig bij. Bakker Gerhard van Keulen (1964) is in de tuin bezig, maar verwelkomt de Dorpskrant van harte. Echtgenote Dina haalt nog snel de was van de lijn om even later een heerlijke gevulde koek bij de verse gemberthee te serveren. Veel vragen hoeven niet gesteld te worden, want Gerhard steekt al snel van wal. De reden om de familie Van Keulen juist nu aan het woord te laten, heeft alles te maken met de uitgave van een boek over hun woning, over Bern, de Abdij enz. Komend voorjaar verschijnt dat 300-pagina's tellend boek.



### Wonen jullie allang hier?

"Sinds 2012. Dit huis dat bekend staat als het Brouwershuis van ooit de Abdij van Berne, kwam te koop met zeer veel achterstallig onderhoud. Als klein jochie ging ik met ons gezin naar de Speeltuinen op 't Eiland. We reden dan vaak via Bern terug naar huis in Gameren. Vol bravoure riep ik dan: *Daar ga ik later wonen, let maar op.* Mijn broer en zus tipten mij met de opmerking dat *mijn huis* te koop stond. Bij inschrijving bleken wij de nieuwe eigenaar te worden. Een lange zoektocht naar vergunningen, tekeningen, historische beschrijvingen en niet te vergeten materialen begon.

**Vol bravoure riep ik dan:  
"Daar ga ik later wonen, let  
maar op!"**

Het is nog maar de vraag of we inderdaad in het Brouwershuis wonen volgens de zes auteurs van het boek die archieven napluizen. Wat een

feit is, is dat ook in Bern een kasteel heeft gestaan en het zou zo maar kunnen zijn dat ons huis een zogeheten Buitenpost van dat kasteel is geweest: een versterkte boerderij misschien? In het boek zal het mysterie ontrafeld worden."

### Wie is bakker Van Keulen?

Met maar liefst 15 vestigingen en 150 personeelsleden is er sprake van een grote verantwoordelijkheid. "Die zorg voor de winkels, bakkerijen en ons personeel deel ik sinds een jaar of drie met compagnon Johan van 't Zelfde. Maar laat ik eerst wat over mezelf vertellen. Ik ben geboren in Gameren en groeide op in een gezin met drie kinderen. Ons gezin zou ik willen kenmerken als een ondernemersgezin. Vader was bakker in ons dorp en had op enig moment vier winkels in de regio; in 1990 had hij zijn broers uitgekocht. Mijn vader en ik vormden niet het zakelijke droomkoppel. Na de lagere school ben ik naar de middelbare school in Aalst gegaan. Ik ben opgeleid als brood- en banketbakker op de Bakkersschool in



Wageningen. Uiteraard werd daar veel aandacht besteed aan brood en banket. Maar behalve dat, heb ik daar veel geleerd over de economische kant. Hoe run je een bedrijf, wat zijn de valkuilen? Eenmaal aan het werk ging mijn belangstelling meer en meer



uit naar het aansturen, managen, problemen oplossen enz. Los van vader zijn Dina en ik in 1988 een bakkerij met winkel in Hedel gestart. Eind jaren negentig van de vorige eeuw wilde mijn vader stoppen. Wilde ik zijn winkels overnemen? Daar moest ik eens goed over nadenken. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en gingen wij voort waar vader gebleven was. Inmiddels hebben we vestigingen in Gameren, Haaften, Rosmalen, Oirschot, Hedel, Zaltbommel, Den Bosch, Tiel en Berlicum. In Gameren staat ons productiebedrijf voor het brood en banket met daarnaast een hal waar we alleen maar worstenbroodjes maken. Die vinden gretig aftrek in inmiddels het hele land.”



### Een rondleiding

Met gepaste trots volgt een rondleiding door het huis aan de Kloosterstraat. Dina vertelt over haar rol binnen het bedrijf, de gezellige contacten met klanten in de winkel, over samen de schouders eronder. Een jaar of zeven geleden heeft zij zich teruggetrokken en kwam er meer tijd om te genieten van deze bijzondere woonplek. Als meisje uit Brakel, kijkt ze nog elke dag vol bewondering de polder in. “Voor ons is



dit huis een oase van rust.

Wij houden allebei van oude gebouwen en de jarenlange verbouwing hebben we voor een groot deel samen gedaan. Eenzaam is hier niet het goede woord, hoewel onze kinderen dat vooral in coronatijd met nadruk gevoeld hebben. Nadat ik gestopt ben in de winkel, kreeg ik meer rust, kwam er meer tijd voor vrienden. Als ondernemende vrouw vond ik een nieuwe uitdaging in het maken van sjaals en omslagdoeken. Samen met een vriendin verkopen we deze spullen, waaronder ook hand gebreide vesten aan met name boetieks. Het is voor ons allebei een leuke, gezellige en uitdagende job.”

Inmiddels zijn we via een rondlopend trapje boven aangekomen en staat Gerhard stil bij diverse details tijdens de restauratie. Hier is met liefde verbouwd, hier zijn authentieke materialen gezocht, passend bij het immense pand. Hij vertelt: “Bern ligt voor ons centraal. Bommel en Den Bosch zijn dichtbij en binnen het uur staan we in Utrecht, Breda en zelfs Amsterdam. Deze stek voelt voor ons nog iedere dag als thuiskomen. Hier kun je het verleden aanraken en hier hopen we samen oud te worden.”

### Jullie leven lijkt een succesverhaal

Beiden zijn even stil. Zakelijk lijkt het succes hen aan te waaien maar dat is slechts schijn.





Ook Gerhard en Dina moeten keihard werken en zowel in het werk als privé ervaren zij tot op de dag van vandaag tegenslagen, problemen en zorgen. In de gevallen stilte wijst Dina op een grote foto aan de muur. Een mooi meisje kijkt de fotograaf lachend aan. "Dat is onze Evy. Het is 17 jaar geleden. We woonden in Wellseind. Samen was ik met haar op de fiets. Op de dijk richting Nederhemert-Noord gebeurde het in een split second. Dan stort je wereld pas echt in, dan is plotseling niets meer belangrijk. Ons lieve meisje mocht slechts vier jaar worden. Hoe kun je dan als ouder nog verder? Huilend en vechtend hebben we geprobeerd ons leven weer op te pakken. Onze oudste was toen acht jaar en hij verdiende meer dan alleen rouwende ouders. Een heel moeilijke tijd. En wat is het dan wonderlijk dat ik relatief kort na het ongeluk opnieuw zwanger mocht worden. Onze jongste zoon, nu 15 jaar, is een cadeau. Ik zeg altijd: we hebben drie kinderen met op dit moment twee waarvoor we zorgen." Eerder lazen we in de Dorpskrant dat er initiatieven zijn om de dijken veiliger te maken.

Uiteraard steunen Gerhard en Dina de plannen om bijvoorbeeld te komen tot vrijliggende fietspaden. "De gemeente wil wel maar bij de Provincie draaien de molens wel erg langzaam", aldus Gerhard.

#### **Wat is de kracht van deze bakker?**

Ondanks dat de wereld van de gemiddelde bakker zich voor een groot deel 's nachts afspeelt en die werktijden mogelijk aankomende bakkers tegenstaan, kan Gerhard nog altijd personeel vinden. "Ik ben tevreden met onze enthousiaste mensen en ben blij dat we nauwelijks verloop hebben. Het zijn gekwalificeerde krachten die hoogwaardige producten afleveren en vriendelijk naar onze klanten zijn." Dina zegt over haar man dat hij iemand is die denkt in mogelijkheden, die altijd weer kansen ziet. Hij staat letterlijk tussen de mensen en zeker niet erboven. Hij kent de klappen van de zweep, heeft zelf jarenlang met de handen in het deeg gestaan. Hij weet waarover hij praat.

Gerhard: "We maken bijna alles zelf en in de meeste winkels hangt de geur van versgebakken brood, van lekker gebak. Zorgen zijn er op dit moment over dat wat ons wereldwijd treft: de hoge energiekosten. Als bakker kun je onmogelijk de sterk gestegen prijzen doorberekenen naar de klant, want een brood van tien euro is geen optie. Anderzijds kun je van de bakker niet verwachten dat hij financieel blijft inleveren. Dat zou voor hem het einde van zijn bedrijf zijn."

Tekst en foto's Henk Poelakker







# Twintig vragen aan:

1. Naam: **Patrick Meerveld**
2. Adres: **Nijverheidstraat in Nederhemert**
3. Geboorteplaats en datum: **29-08-1991 in Scherpenzeel**
4. Beroep/opleiding en waarom doe je dit: **Machinist bij MJ Smits**
5. Relatie: **Getrouwd met Neline**
6. Hobby's: **Vissen**
7. Liefingsmuziek: **Achterhoekse rock**
8. Favoriete lectuur/boeken/film/serie: **Meat eater en Hawai Five-o**
9. Doe je aan sport, zo ja welke sport en wat is er zo leuk aan: **Zwemmen**
10. Liefelingseten: **Vlees van de Kamado**
11. Waar ben je trots op in je leven: **Mijn gezin**
12. Mooiste/leukste vakantieplek: **Gezinsvakantie in Luxemburg**
13. Heb je ergens spijt van: **Nee**
14. Wie bewonder je het meest en waarom: **Iedereen heeft wel iets waarom hij/zij te bewonderen is.**
15. Leukste jeugdherinnering: **Visvakanties met vrienden**
16. Wie wil je ooit nog eens ontmoeten: **Mark Hofman**
17. Waar voel je je het meest bij betrokken: **Mijn werk**
18. Wat zou je direct aanpakken als je een poosje burgemeester van Nederhemert zou zijn: **Ik vind dat het al aardig geregeld is in Nederhemert.**
19. Wat vind je het leukste aan Nederhemert: **Het gewone dorpsleven**
20. Aan wie moeten wij de volgende keer de 20 vragen stellen: **Corry van Doijen (dochter van den Hoed)**

## Fam. Van der Kolk en De Gaaij

In het laatste nummer van onze Dorpskrant in 2022 vragen wij uw en jullie zeer gewaardeerde aandacht voor de families Van der Kolk en De Gaaij. Beide families hebben wel het een en ander gemeenschappelijk, zeker ook omdat er in het verleden huwelijksbanden waren.

Vervolgens stammen beide families niet uit Nederhemert maar uit de Oost-Bommelerwaard: Hurwenen en Rossum. En tenslotte zijn beide families bezitters (geweest) van forse agrarische bedrijven. Ik zet er tussen haakjes bij 'geweest' want het bedrijf van de familie Van der Kolk op Maasdijk 16 is al jaren geleden in andere handen overgegaan toen de 20<sup>e</sup> -eeuwse Gerrit v.d. Kolk ermee ophield na de verhuizing en nieuwbouw van zijn bedrijf op de Eendenkade.

Wim de Gaaij heeft het bedrijf van zijn vader Gijs van Maasdijk 12 voortgezet op de Eendenkade.

Schrijver dezes weet niet precies hoe het de kinderen van Gerrit v.d. Kolk en zijn eerste



*De voormalige boerderij van de familie de Gaaij op Maasdijk 12*

vrouw Elizabeth (Betje) Oomen is vergaan, d.w.z. waar die op dit moment wonen. Maar ongetwijfeld weten jullie als lezers daarvan meer, dus dat mogen jullie zelf invullen! Gerrit v.d. Kolk had zijn bedrijf op Maasdijk 16, daarbij veel geholpen door zijn broer Johan die bij hem inwoonde. Laatstgenoemde was als gemeenteontvanger werkzaam bij de gemeente Kerkwijk. Er was ook vast personeel aanwezig

op het bedrijf: Bsjaan (afkorting van Bastiaan) van Ooijen en Jan van Aalst (Jan van Christe). Beiden staan fietsend op de dorpsfilm uit 1963. Gerrit heeft de hervormde gemeente een aantal jaren gediend als notabel en had ooit zitting in de gemeenteraad voor de ARP (Anti-Revolutionaire Partij) die later opging in het CDA. Gerrit is als weduwnaar hertrouwd met Toos de Fijter uit Andel.



*Voormalige boerderij van de familie van der Kolk op Maasdijk 16*

Hoe zit het nu precies met de verwantschap tussen deze beide families? Daarvoor moeten we terug tot in de 19<sup>e</sup> eeuw. Toen verhuisde Goossewinus v.d. Kolk vanuit Rossum naar Nederhemert. Die verhuizing kan verband hebben gehad door zijn huwelijk met zijn eerste vrouw: Maria Adriana Bruijgom. Deze Maria stierf in 1845 na een huwelijk van 15 jaar met Goossewinus. Deze hertrouwde in 1848, drie jaar na het overlijden van Maria, met Adriana Wolfers, die al in 1850 overleed. In 1853 trouwde Goossewinus voor de derde keer, nu met Elizabeth Sophia Heijstek uit Bruchem.

Goossewinus kreeg bij elk van zijn drie vrouwen kinderen. Bij zijn eerste vrouw Maria Bruijgom kreeg hij twee kinderen: Hendrik Johannes en Metje Adriana. Bij zijn tweede vrouw Adriana Wolfers kreeg hij een zoon: Gerrit Cornelis. Bij zijn derde vrouw Elizabeth Sophia Heijstek kreeg hij een dochter: Aletta Sophia.

Hendrik Johannes trouwde in 1865 met Maaike Bok. Hij kreeg met haar een dochter: Johanna Aria. Deze trouwde met Willem de Gaaij; zij kregen op de Oudejaarsdag van 1903 een zoon: Gijsbert (Gijs), de vader van Wim de Gaaij



op de Eendekade. Dus de 'oude' Wim de Gaaij trouwde met een telg uit de familie Van der Kolk. Hopelijk heb ik de verbinding tussen de beide families duidelijk kunnen maken.

Maar er zijn nog meer interessante zaken te melden. Hierboven meldde ik dat Goossewinus en zijn tweede vrouw Adriana Wolfers een zoon kregen: Gerrit Cornelis. Deze is de grootvader van de onder ons bekende Gerrit v.d. Kolk van Maasdijk 16.

Het derde huwelijk van Goossewinus met zijn Bruchemse Elizabeth Heijstek leverde een dochter op: Aletta Sophia. Deze trouwde later met Hendrik Marinus Brouwers. Hun oudste dochter, geboren in 1908, heette ook Aletta Sophia. Zij trouwde met Remmert Remmerde. Haar kennen wij het beste als de moeder van Wim Remmerde. Dus onze molenaar Wim is ook verwant met de familie Van der Kolk. Ja, die Goossewinus uit de 19<sup>e</sup> eeuw heeft heel wat teweeggebracht met zijn drie huwelijken.

Ten slotte nog iets over de nog oudere geslachten van de beide families. De oudst bekende Van der Kolk was een zekere Goossen die waarschijnlijk woonde in Rossum. Dan hebben we het over iemand aan het eind van de 18<sup>e</sup> eeuw.

De oudst bekende De Gaaij is ene Peter de Gaaij uit plm. 1550. Hij overleed in 1607 te Zaltbommel, dus zal hij daar ook wel geboren zijn.

We gaan nog even terug naar het recente verleden. De onder ons bekende Gijs de Gaaij was getrouwd met Jenneke (Jennie) Clasina van Steenis uit Erichem. Hij had twee zusters: Maaïke en Joke. Maaïke vond als haar echtgenoot Willem Knoop, de oudere broer van de bekende Henk en diens zussen Leentje en Els. Joke, de zus van Maaïke en Gijs, bleef ongehuwd.

Gijs bekleedde verschillende functies binnen het openbaar bestuur. Hij zat in de gemeenteraad van Kerkwijk voor de VVD. Daarnaast was hij heemraad (lid van het dagelijks bestuur) van het voormalige Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk (d.w.z. stroomopwaarts tussen de Waal en de Maas, dus op de kaart rechts van de Meidijk).

### **Tenslotte**

Sinds 2016 heb ik het een en ander gepubliceerd in onze Dorpskrant. Het moment is nu aangebroken om een punt te zetten achter deze reeks van Hemerse families. Er is overal een tijd van, zegt de Prediker, zo ook aan het schrijven van deze bijdragen. Ik dank u en jullie voor uw en jullie aandacht. Mochten jullie nog ergens vragen over hebben of iets om uit te zoeken, dan hoor ik het wel. En aan het eind van dit 'Tenslotte' iedereen een gezegend 2023 toegewenst!

*Jan van Wijk*



**Als er nu een vacature is voor schaapherder, komen er tientallen mensen op af. Ze hopen op een romantisch beroep in de vrije natuur en denken op die manier een beetje tot rust te kunnen komen.** Maar zo romantisch is het beroep van schaapherder helemaal niet en in de tijd van de Bijbel was het zelfs het allerminste werk dat je kon doen. Een herder stond zo laag aangeschreven, dat hij niet eens mocht getuigen voor de rechtbank. Vrouwen mochten trouwens ook niet getuigen. Maar daar trekt God Zich niets van aan, want herders zijn de eerste getuigen dat Christus is geboren en vrouwen zijn de eerste getuigen dat Hij is opgestaan.

Maar daar weten de herders die we vandaag zullen ontmoeten nog niets van. Ze overnachten op het open veld en dat betekent dat ze bij een groot vuur zitten om zich te warmen in de koude nacht en om wolven en ander ongewenst gezelschap op afstand te houden. Ze zijn heel hard geschrokken toen ze ineens werden beschenen door een groot licht. Hun ogen knipperen tegen het felle licht. En dan zien ze hem staan: het is een engel uit de hemel. De engel zegt: 'Vreest niet'. Maar wie



zou niet vrezen, als je zo onverwachts hemels bezoek krijgt? 'Vreest niet, want ik verkondig u grote blijdschap!'

'Want u is heden geboren de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.' Dat moeten die mannen toch even verwerken. Eeuwenlang heeft het Joodse volk naar Hem uitgekeken en is Hij nu gekomen? Is Hij eindelijk gekomen, Die zondaren zal verlossen van hun zonden en hun het eeuwige leven zal geven! Dat is een groot wonder. Maar het allergrootste





wonder is, dat Hij ook voor die herders geboren is, om hun Zaligmaker te zijn!



De engel zegt ook waar Hij is geboren. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van koning David. Dat is een uitnodiging, om bij hun Zaligmaker te gaan kijken. 'En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.'

Een kribbe is de voerbak voor de beesten. Wie zoekt de Zaligmaker nu in een voerbak? Maar daar is Hij te vinden, op een lage plaats, in de grootste armoede. En het eerste kraambezoek zullen deze herders zijn.

Ineens is er een heel hemelkoor van engelen. Ze prijzen God. Dat zal wel heel mooi geklonken hebben. Maar wát ze zingen is nog mooier: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Als het engelenkoor weer is verdwenen, is het weer net zo stil en donker als voorheen. Maar de herders hoeven niet lang na te denken: 'We gaan direct naar Bethlehem!' Waar ze de schapen hebben gelaten, weet ik niet. Misschien hebben ze die wel meegenomen. Na een tijdje komen ze bij de stal.

Voorzichtig doen ze de deur open. Het is donker binnen, maar in een hoek brandt een klein olielampje. Daar gaan ze op af. Eerst zien ze Jozef, die kijkt verrast op.

Hoe weten die mannen dat hier een Kind is geboren?

Dan zien ze Maria met het Kind en die grote mannen gaan door de knieën en aanbidden Hem, hun Zaligmaker. God is mens geworden. Wat heeft Hem bewogen, om geboren te willen worden in een stal en neergelegd te willen worden in een voerbak?

Dat is alleen uit Goddelijke liefde. Wij hebben nooit om een Zaligmaker gevraagd, maar God heeft Hem gegeven.

Dat is het wonder van het Kerstfeest:

*Hij heeft gedacht aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;  
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,  
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.  
Juich dan den HEER met blijde galmen,  
Gij ganse wereld, juich van vreugd;  
Zing vrolijk in verheven psalmen  
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.*

Toen de herders het Kind Jezus gezien hadden, konden ze niet van Hem zwijgen. Ze hebben het overal verteld: de Zaligmaker is geboren, Hij ligt in de kribbe in de stal van Bethlehem. Ruim 2000 jaar later wordt het door de hele wereld verteld: de Zaligmaker is geboren, Hij is geboren in totale armoede, Hij is geboren om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lezer, een *gezegend* Kerstfeest toegewenst! Kent u deze Zaligmaker? Is Hij ook voor u geboren? Wie Hem heeft, die heeft genoeg.

Ds. J. van Meggelen



Hij heeft gedacht  
aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel  
nooit gekrenkt;  
Dit slaan al 's aardrijks  
einden gade,  
Nu onze God  
Zijn heil ons schenkt.  
Juich dan den Heer  
met blijde galmen,  
Gij ganse wereld,  
juich van vreugd;  
Zing vrolijk  
in verheven psalmen  
Het heil, dat d' aard'  
in 't rond verheugt.







Hemerts kerkklok op oudjaarsavond

Het held're klokgelui roept ons naar 't kerkgebouw  
Om daar, (naar 't oud gebruik sinds verre voorgeslachten)  
Vanavond saâm te zijn waar elk zit vol gedachten  
Wat 't stervend jaar ons bracht aan vreugd' of rouw.

Klok Anna, 't werk van Jan en Jasper Moer, heeft trouw  
Ruim vierehalve eeuw ons kerkplicht doen betrachten.  
Soms zingt zij 't bruidspaar toe, of meldt met droeve klachten  
Het smartelijk verlies van kind of man of vrouw.

Een laatste klepelslag, weg sterft de ijle galm.  
Dan klinkt 't gezang van die ter kerke zijn gekomen  
't Is Mozes' oud gebed, de negentigste psalm.

Vaak hebben wij Gods stem in 't oude jaar vernomen  
door 't roepend klokgelui, maar bleven doods en kalm.  
Nochtans wil morgen wéér Zijn wekroep tot ons komen.

Quartiers



### Gerrit en Griet Robbemondt: al 40 jaar .....

Al weer 30 jaar wonen Gerrit (65) en Griet (67) in hun prachtige huis aan de Nijverheidstraat 12 in ons mooie dorp. Trots zijn ze op hun twee kinderen en drie kleinkinderen. Trots op de Ambachtshof, het prachtige bedrijventerrein dat mede door hun toedoen tot stand kwam.

Terwijl we op bezoek zijn om terug te blikken op veertig jaar huwelijk met elkaar, zijn de kleinkinderen op bezoek, samen met Petra (38), de oudste dochter van Gerrit en Griet. Esther (35), haar gehandicapte zuster die haar plaats heeft in het Thomashuis in Buurmalsen, maar daarnaast ook veel thuis is bij haar ouders.

Hoewel Gerrit en Griet niet meer weg te denken zijn uit het Hèmertse, komt Gerrit eigenlijk uit Well. En toen hij met zijn Griet ging trouwen was het plan ook om daar te gaan wonen. Maar in Well was geen grond te krijgen en dus bouwde Gerrit zelf een huis aan de Pinksterbloemstraat. Een buurt waar ze nog steeds warme herinneringen aan hebben. Dat blijkt wel uit het feit dat veertig jaar later Griet nog steeds wekelijks afspreekt met Hannie Veldhuizen en Frieda Vos. Er is geen club 'Meiden van de Pinksterbloemstraat', maar de dames zien elkaar graag en gaan ook geregeld om beurten koken voor elkaar. Dan is Griet op haar best en geniet ze met volle teugen. Net als op vakantie, of het nu zomer of winter is. Tal van landen hebben ze al bezocht, maar favoriet blijft toch Duitsland.

Hoewel ze in Nederland op slechts enkele kilometers van elkaar vandaan woonden, vond de ontmoeting die aan het prille begin stond van dit uiteindelijke 40-jarige huwelijksjubileum plaats op een camping bij onze Oosterburen in Duitsland. Je verwacht het niet.

Na tien jaar verhuisden Gerrit en Griet naar de plek waar we ze allemaal van kennen. Het grote witte huis aan de Nijverheidstraat. Ruim opgezet. Niet in het laatst zodat Esther ook thuis de juiste zorg geboden kon worden. Gerrit was inmiddels een eigen bouwbedrijf gestart, na eerst gewerkt te hebben bij Kraay in Well.

Gerrit en Griet zijn wat je noemt bezige bijtjes. Griet was 10 jaar vaste gast bij de knutselclub van Go van Haften. Gerrit zat 15 jaar in het bestuur van de Oranjevereniging, waarvan veertien jaar als voorzitter, en wordt alom gezien als de drijvende kracht achter de komst van truckpulling naar Nederhemert. Al zal hij zelf nooit nalaten om daar meteen tegenin te brengen dat ze het met zijn allen hebben gedaan. De bescheidenheid siert hem, maar Nederhemert weet wel beter. Saamhorigheid in het dorp bevorderen, dat is iets waar je Gerrit en Griet altijd voor wakker kunt maken. Dat zit in het DNA. Griet is een harde werker met het ondernemersbloed al meegekregen in de opvoeding als dochter van Hobo.





In het bouwbedrijf van de gelijknamige familie was er altijd iets te doen. En Griet stortte zich zelfs drie jaar volledig in de kassenbouw.

Van het Hèmerts Visserskoor is Gerrit bestuurslid én zanger, al krijg je dan altijd meteen te horen wie er volgens hem veel betere zangers zijn dan hij. En dat zijn er een hoop, lacht hij dan volop mee.

Leen van Haften sleurde hij mee het bestuur in, maar dat was een 'wraakactie', volgens Gerrit. Leen nam Gerrit ooit op een zelfde manier te pakken voor de Oranjevereniging. "Als je niet komt, dan kom ik je halen," had Leen gezegd.

Gerrit zat ook 'in de politiek' voor ZVV. Vier jaar in de schaduwfractie en daarna nog acht jaar als raadslid. Altijd de nuchtere blik vooruit en het belang van de dorpen – "niet alleen Hèmert heur" – voorop.

Objectiviteit is iets dat hij volledig kwijt is als het gaat om zijn twee grote liefdes, naast Griet en de kinderen. Want dat zijn de kleinkinderen én Ajax en het liefst gecombineerd. Want Gerrit doet niets liever dan de 'klèn mannen van ons Petra' meenemen naar de club uit de hoofdstad. Of hij neemt Vince (10), Matz (9) en Senn (7) mee op zijn gerenoveerde tractor uit 1973, geërfd van zijn vader, voor een rondje. Toen ze

trouwden in het gemeentehuis van Ammerzoden, de trouwfoto's maakten in de tuin van kasteeltje Well en 's avonds feest hielden in de Woerd in Zuilichem, konden ze niet vermoeden wat hen allemaal te wachten stond. Bijvoorbeeld dat Gerrit nadat hij zijn bedrijf na 27 jaar had verkocht aan Van der Ven uit Brakel, via een overgangsperiode van twee jaar, in het onderwijs terecht zou komen. Voor de klas van het Cambium College! Op de timmerwerkplaats geeft hij zijn liefde voor de bouw door aan de volgende generatie. Een generatie waar Gerrit positief over gestemd is. "Ze willen nog best leren in de bouw. En dat is goed!"

Twaalf november waren ze 40 jaar getrouwd. Een feest dat ze thuis in de tuin hebben gevierd. Mét goed weer! En dat in november. Gerrit staat te stralen naast z'n vrouw die de organisatie in strakke handen had. "Ik ben ongelofelijk trots op Griet, hoe ze het allemaal doet." En hij vervolgt: "En altijd gedaan hè! Ik bedoel: met ons Esther, met alle zorg die daarbij kwam kijken, met haar broer die ook lichamelijk beperkt is. Dat moet je er wel bij schrijven!"

Dirk Brugmans



**Johan en Anna Oomen-Vos**

**45 jaar getrouwd!**



## Jan en Tonie van Heijkop waren 50 jaar getrouwd.

Het echtpaar Van Heijkop, dat 50 jaar getrouwd is, woont op Lenshoek 21 in..... je zou denken Wellseind, maar nee, ze wonen in Nederhemert, want de laatste drie huizen van de Lenshoek behoren bij Nederhemert.

Om bij de families te komen moet je wel door Wellseind. Half oktober ging ik op bezoek bij Jan (75) en Tonie (70) van Heijkop- Koppelaar die op 10 oktober 50 jaar getrouwd waren.

Jan heeft de houtkachel aangemaakt en Tonie zorgt voor de koffie. Wij raken met elkaar aan de praat en vele herinneringen komen boven bij het echtpaar dat 8 kinderen kreeg, 26 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Jan werd geboren aan de Onderweg 11 in Wellseind en zijn vrouw Tonie komt uit Sliedrecht. Op 10 oktober 1972 trouwde het echtpaar in het gemeentehuis van Sliedrecht.

“Het was mistig die dag en winderig”, vertelt Jan. Na de huwelijksvoltrekking gingen alle genodigden met een bus, waar ook het bruidspaar in zat, naar de Hervormde Kerk in Kerkwijk. Daar werd het huwelijk kerkelijk bevestigd door ds. J. Jongerden. Hierna gingen ze weer met de bus terug naar Sliedrecht, waar het feest gehouden werd.

Hun woning aan de Lenshoek stond klaar. Het huis, dat Jan met wat hulp van anderen zelf gebouwd heeft.

Het echtpaar woont daar inmiddels al 50 jaar. “Waar blijft de tijd”, zegt Jan.

Voor Jan ging trouwen met Tonie werkte hij op de boerderij bij vader Ceel. Verder heeft Jan 16 jaar in de bouw gewerkt. Vanaf 1988 is Jan als zelfstandig ondernemer begonnen. Naast hun woonhuis aan de Lenshoek heeft hij een schuur laten bouwen en samen met Dinant Dijkhof uit Brakel is hij gestart met de meubelmakerij. Dirk Oomen uit de Tuinstraat in Nederhemert kwam bij hen werken. 12 jaar geleden heeft Dirk de zaak overgenomen. Jan heeft toen nog een poosje bij Dirk gewerkt als ZZP-er.

Jan doet nu vooral vrijwilligerswerk. Hij rijdt al 12 jaar als vrijwilliger op de bus van de Schutse (instelling voor gehandicapten). Jan is ook al zo'n 10 jaar chauffeur op de bus bij 't Slot in Gameren en doet dit nog steeds met plezier, zo vertelde hij mij. Jan mocht de Hervormde Gemeente van Kerkwijk 23 jaar dienen als ouderling. Daarna diende hij nog 12 jaar als ouderling de Hersteld Hervormde gemeente van Nederhemert. “Dit alles was niet mijn werk”, zegt Jan, “maar het is Israëls God die krachten gaf en geeft.”

Nu doet Jan het wat rustiger aan, maar blijft nog wel van alles doen, ook voor hun kinderen.

Tonie heeft voor haar trouwen samen met haar vader gewerkt in de kruidenierszaak van haar ouders in Sliedrecht.

Het eerste jaar van haar huwelijk ging Tonie twee halve dagen eieren sorteren bij Cees





Keijnemans die een eierenhandel had. Daarna is ze volledig thuisgebleven om als moeder en vrouw te zorgen voor haar man en kinderen. Haar hobby's zijn wandelen en fietsen, maar wandelen gaat op het moment moeilijk, daarom gaat ze nu alleen nog fietsen.

Het uittreksel van het huwelijksregister van 1972 kregen ze via de post binnen van de gemeente Zaltbommel.

Het bruidspaar werd in een schrijven van harte gefeliciteerd door burgemeester P. van Maaren namens het gemeentebestuur. Vele bloemen, kaarten en attenties kregen Jan en Tonie binnen, waar ze stil van werden. Dinsdagmiddag en -avond werd het 50-jarig jubileum met een gezellig samenzijn herdacht met de kinderen, klein-, achterkleinkinderen en broers en zussen van Jan en Tonie bij Molen De Zwaluw te Kesteren.

Dirk Brugmans

## Karel en Willie Dekkers waren 50 jaar getrouwd

Aan de Nederhemerts kade nr.7 moet ik zijn. Op een mooie zonnige morgen in november ga ik daar op bezoek. Op dat adres wonen Karel (74) en Willie (72) Dekkers-Groeneveld. Zij waren op 10 november van dit jaar 50 jaar getrouwd. Als je bij Karel en Willie binnen komt ben je zomaar niet weg, want vooral Karel weet veel te vertellen en Willie luistert mee en vult aan.

Het echtpaar heeft 5 kinderen en 10 kleinkinderen en daar zijn ze trots op, dat kun je wel merken.

In 1972 trouwden ze op het gemeentehuis van Sprang-Capelle, want Willie komt van geboorte uit die plaats. Karel vertelde dat het weer die dag zeer slecht was, storm en regen. Toon van Loon, die korte tijd geleden is overleden, was toen taxichauffeur voor het bruidspaar. Karel was een vriend van Toon, van jongs af aan. Feest was er na de huwelijksplechtigheid in gebouw Zidewinde in Sprang-Capelle. Het echtpaar ging wonen op Ormelingstraat 6, waar ze 19 jaar hebben gewoond. Toen ging het ouderlijk huis van Karel op de Nederhemerts kade plat en op dezelfde plaats werd een nieuw huis



gebouwd waar het echtpaar al 31 jaar woont. Karel is altijd werkzaam geweest in de jachtbouw. Eerst 10 jaar lang op de Eistawerf in Nederhemert Zuid. Daar heeft hij altijd samen met Hans van der Meijden uit ons dorp gewerkt. Daarna bij Altena Yachting botenbouw. Ook weer met Hans van der Meijden, want die ging met Karel mee naar het andere bedrijf. Karel heeft hobby's genoeg, ook toen hij nog werkte. Zo voetbalde Karel bij WSV Well in het 1<sup>e</sup> elftal. Zingen deed hij ook graag. Jarenlang was hij lid van de toenmalige zangvereniging 'De Vervulde Wens' uit Nederhemert en daarna actief lid van het Kerkkoor in Well dat inmiddels ook opgeheven is. Verder nog jarenlang Tafeltje Dekje gereden. Maar nu is Karel op vrijdag en zaterdagmorgen levensmiddelenbezorger bij de COOP in Nederhemert. Koken en bakken thuis doet Karel ook graag. Samen gaan ze ook al meer dan 25 jaar met de caravan naar de camping in Ellemeet, een dorpje bij de Brouwersdam in Zeeland.

Willie heeft voor hun trouwen altijd op een atelier gewerkt in Sprang-Capelle. Hobby's van Willie zijn oppassen op kleinkinderen en wandelen samen met Karel. Willie gaat ook naar de senioren gym in dorps huis 'De Gaarde' en dat vindt ze heel leuk.

Op een mooie Pinksterdag, zegt Karel, heeft hij Willie leren kennen tijdens een brand bij het huis van Jan van Wijk aan de Maasdijk. Willie was bij haar tante Mientje op bezoek en ging samen met Rina Keijnemans naar de brand kijken. Toen viel ze over de waterslang van de brandweer, knie kapot. Karel erbij. Verdere afspraken gemaakt daarna en zo ging het balletje rollen, en zie daar, al meer dan 50 jaar bij elkaar.

Hun 50-jarig huwelijksfeest werd gehouden in het dorps huis 'De Gaarde', waar een receptie werd gehouden en voor de eigen familie een heerlijk etentje werd aangeboden. Karel en Willie zijn dankbaar dat ze samen nog goed gezond zijn: "En wij hopen dat dit blijft", zegt Karel, "want gezondheid is het grootste goed wat er is."

Dirk Brugmans

De lucht is al ingekleurd. Maak jij van deze plaat een mooi schilderij?











## De veiling (1)

Eeuwenlang liepen er handelaren rond om landbouwproducten te kopen en te verkopen. Als een boer of tuinder wat te koop had dan maakten die handelaren daar gebruik of misbruik van. Als ze zagen dat een product niet zo lang houdbaar was, wezen ze de teler er op dat hij nu de kans had om het te verkopen. Deed hij dat niet, dan kon zijn product misschien wel op de mestvaalt terecht komen. Wat doe je dan? Natuurlijk verkopen!

Er waren handelaren die misbruik van zo'n situatie maakten. Zo was er hier enkele dorpen vandaan een fruithandelaar die niet al te eerlijk was. Die kocht altijd het fruit 'op het hout', dat wil zeggen dat de koper het fruit moest oogsten. Hij had mensen in dienst die hem in de oogsttijd hielpen met plukken. Als hij ver van huis een boomgaard met fruit kocht maakte hij een afspraak met de fruitteler. Voor de laatste boom geoogst werd zou er afgerekend worden. Wanneer het zo ver was plaatste hij een ladder tegen de laatste boom. Met de teler sprak hij af dat de volgende dag een plukker terug zou komen met geld en de laatste vruchten zou plukken. Maar de plukker is nooit terug



gekomen en teler hield van zijn boomgaard een ladder en een boom vol vruchten over. Omdat veel telers het met de handelswijze van de inkopers niet eens waren werden er veilingen opgericht. Daar konden zij hun producten naar toe brengen. Inkopers die op de veiling wilden kopen moesten aan kunnen tonen dat zij geld genoeg hadden om het gekochte product direct te kunnen betalen. Zo niet, dan mochten zij niet kopen. Zo wist de teler dat als hij het op de veiling aanleverde, hij zou worden uitbetaald. Nu zijn er veilingklokken, maar die waren er in die tijd nog niet. Als toen de producten



aangevoerd waren, ging er een man op een verhoging staan. Deze man noemde men een afslager. Hij riep dan welke partij er werd geveild en van wie die was. Hij gaf in zijn ogen een hoge prijs aan en begon af te tellen tot er iemand "MIJN" riep. Hij vroeg dan aan de koper of hij de hele partij wilde of een gedeelte daarvan. Gaf de koper aan dat hij niet de hele partij wilde, dan begon de afslager opnieuw en zei er gelijk bij hoeveel er nog van die partij over was.

Nu gaat het met de klok, maar dat komt op hetzelfde neer, want ook hier kan de koper aangeven welk deel hij van die partij wil. Het gebeurt nog dikwijls dat een inkoper een deel van de partij koopt, en weer mee biedt met de rest van het product en deze dan voor een veel lagere prijs krijgt. Dit is ook handel maar wel eerlijk.

Gijs van de Werken (wordt vervolgd)



### Dienders in Nederhemert (1)

De veldwachter van Nederhemert werd in de 18<sup>e</sup> eeuw 'diender' genoemd. Hij was de voorloper van de politieagenten. Op orders van de heer van Hemert moest hij de rust in het dorp bewaren. Omdat de heer van Hemert meestal niet in Nederhemert was, moest de schout ofwel rentmeester Cornelis van Ommeren die orders geven. Van de oudste dienders is weinig bekend. Maar Van Ommeren schreef in zijn brieven aan Otto Frederik van Lijnden uitvoerig over de dienders. Zo weten we vanaf 1756 hoe ze heetten en waar ze woonden.

Blijkbaar was er al eerder over gesproken en in december 1755 schreef van Ommeren, dat het wel noodzakelijk was om een diender aan te stellen, omdat de bedelaars steeds brutaler werden. Ze kwamen wel met 10 of 20 man tegelijk bij het logement van Gijs de Kok aan de Aalsterwaard en brachten er de nacht door met kaarten en zingen. Ze gingen hout en landvruchten in het dorp stelen en ze kenden de dorpelingen bij naam en toenaam. Ook Aart van Hemert (van de Stenen Kamer) had er over geklaagd.

Inderdaad kwam er in februari 1756 een diender uit Den Bosch en wel Antony Franse. Hij ging met vrouw en zoon wonen in een huisje van Gerrit van Heemskerk, beneden aan de dijk bij de Stenen Kamer. In het begin werd er niet meer gestolen en voldeed hij volgens van Ommeren. De diender kreeg het druk met het proces over het hek op de Moffendijk. De nieuwe heer van Berne, Maarten van Kretschmar, wilde de doorgang over de Moffendijk afsluiten, maar bewoners uit Bern en Nederhemert konden getuigen dat die doorgang altijd vrij was geweest. Van Ommeren hoorde de getuigen en de diender moest deze verslagen naar de rechtbank brengen. Daarna moest Antony Franse ook proberen te achterhalen of schipper Ruymschoot, een gegoede inwoner, toch graan liet malen bij de molen in Zuilichem, hoewel dat verboden was. Misschien was dat het begin van een verstoorde verhouding, want aan het eind van dat jaar klaagde hij dat hij niet dagelijks werk had en vond hij de inkomsten te mager.

Blijkbaar werd hij per 'klus' (bij)betaald door de bewoners, die zijn hulp nodig hadden. Daarna was van Ommeren hem liever kwijt dan rijk. Zonder iets te zeggen tegen Van Ommeren was Antony Franse in januari in Nijmegen bij van Lijnden gaan klagen en wilde daarna meteen vertrekken. Hij moest nog wel wachten totdat het ijs op de rivier verdwenen was en hij bleef nog tot maart. Toen wilde hij wel een paspoort (om ongestoord overal te kunnen reizen) en een dukaat, als beloning voor zijn werk. Hij hield zijn snaphaan (geweer) bij zich totdat hij de dukaat ontvangen had. Per 1 maart werd alles geregeld en vertrok hij.

Daarna had Matthijs Tielen aan dominee Panneboeter gevraagd hem te recomanderen als diender. Matthijs was getrouwd met Peterke van de Werken uit Nederhemert. Hij woonde al enkele jaren in Noord als slager. Daarvan kon hij met zijn vrouw en vijf kinderen niet rondkomen, zodat hij door de diaconie onderhouden moest worden. Een jaar tevoren waren twee koeien gestorven aan de veepest. Van Ommeren dacht dat hij wel een betere diender zou zijn dan Franse, omdat hij de bewoners kende, en omdat hij koppig genoeg was. Tielen begon op 1 maart 1758. Twee jaar later nam hij op zich om voor *f* 8 het dijkvak van Vijver Vos op te hogen. In februari van dat jaar deed hij samen met de dienders van Hedel en Ammerzoden de ronde omdat er weer landlopers waren. Dat werkte beter dan het wachtlopen van de boeren zelf.

Maar in 1762 hoorde Tielen toch nog bij de 'behoeftigen', hoewel hij geen bijstand van de diaconie kreeg. Hij moest rondkomen van *f* 77 per jaar. Van Ommeren was niet meer tevreden over hem en schreef: *'hij is een slechte vent en zijn vrouw heeft niet veel verstand. De vier kinderen zijn nog te klein om te werken, hij heeft een zoontje van 6 jaar en drie dochters van 2 tot 13 jaar. Hijzelf maakt schulden op zijn huis en land. Het huis is bouwvallig en valt bijna*





om.' Het jaar daarna moest hij toch naar de diaconie. Hij kreeg daar acht hemden, brood en twee zakken aardappels. In februari 1764 werd hij ontslagen. Daarna leefde hij nog als een bedelaar. Na zijn dood in april 1770 leefden ook zijn kinderen van de diaconie. Zijn weduwe had nog een koe op het stukje land bij haar huis. Daarom kon ze niet verhuizen naar een ander huisje dat Van Ommeren wilde laten bouwen. Later ging de oudste dochter in Nieuwaal werken en gingen de zoons in het leger.

In maart 1764 werd Joseph van de Hoek aangesteld als diender. Er waren gunstige berichten over hem. Hij had in Den Bosch gewerkt bij de heer Engelenburg en in Heusden bij de heer Olivier en hij steeds geld dat hij geleend had, terugbetaald. Een broer van hem woonde in Heusden.

Op 30 april trad hij in functie, nadat hij enkele dagen eerder was gearriveerd. Van Ommeren schreef dat van den Hoek een goede indruk maakte. De 'hartsvanger' (een soort tweetandige riek) was nog goed, maar er moest wel een nieuwe snaphaan komen. Hij moest ook een nieuw pak hebben. Van Ommeren ging op zoek naar de juiste uniformstof. Gerard van Oostrom in Heusden gaf een papier met instructie. Daarin stond ook de uitmonstering: een rok, een camisool (hemd) en een broek en kousen, kosten f 24 en een hoed voor 3 gulden. Van Ommeren was ook naar Den Bosch gegaan om te vragen over een instructie. De schepen Van Heurn had hem gezegd, dat in Den Bosch zonder instructie gewerkt werd, '*dan kun je hem aanstellen en ontslaan als een knecht, dan is hij afhankelijk en zal hij beter werken.*' Daarna wilde Van Ommeren het ook zonder instructie doen, maar er werd wel voor uniformstof en uitmonstering gezorgd.

Joseph van den Hoek ging op het Eiland wonen in het huis van Aart Nieuwkoop. Aart ging op dat moment naar het Regthuis (het oude Raadhuis, op de hoek van de Kasteellaan/ Kerklaan). Van Lijnden informeerde ook naar broer Willem van den Hoek in Heusden. Ook daar kwamen gunstige berichten over, hij kon goed bij de boeren werken.

Twee jaar later voldeed Joseph nog steeds, maar volgens Van Ommeren moest hij wel van tijd tot tijd een goede 'correctie' (waarschuwing) hebben.

In januari 1771 vroeg van Lijnden of er nog vogels in de buurt waren voor de jacht, maar bij navraag door de diender bij zijn collega's in Well, Ammerzoden, Wijk en Aalburg en Veen waren er nergens meer vogels.

In november 1771 nam dominee Grommé afscheid. Hij was niet erg geliefd in het dorp en wilde met de stille trom vertrekken. Maar hij moest nog een boete te betalen aan Jan Vos wegens openlijke belediging. Dat steelse vertrek werd opgemerkt door de bureu. De diender moest optreden bij een handgemeen tussen een aanhanger van de dominee en de schoolmeester, die als gerichtsbode optrad.

In september 1773 wilde Van Lijnden wel van de diender af. Van Ommeren twijfelde. Hij schreef: *Hij is ongetwijfeld lui, maar verder gaat het tegenwoordig wel. Hij moet van tijd tot tijd flink op zijn nummer gezet worden. (een goede correctie hebben) Een goede diender is in korte tijd een slechte, dit leert de ondervinding op vele plaatsen. De kinderen zijn hier geboren en als hij is afgezet, zal hij tot grote armoede vervallen (en tot last van de diaconie zijn) In Zaltbommel hoorde hij: Waar vindt men een diender die een fatsoenlijk man is?*

Twee jaar later had Van Ommeren toch tegen Van den Hoek gezegd, dat hij tegen mei het volgende jaar moest vertrekken, waarop de diender zonder meer had gezegd: *'t Is goed.*

Over de inkomsten van de diender schreef van Ommeren: *Zijn traktement van het Dorp is 77 gulden en 10 stuivers (per jaar) en van de heer van Hemert krijgt hij nog 22 gulden en 10 stuivers, bij elkaar f 100. Daarnaast mag hij met Nieuwjaar almanakken verkopen en met Pasen eieren en het geld zelf houden. Als er een beest geschut wordt (als er een loslopende koe in een speciale wei wordt gezet) krijgt hij de boete die de eigenaar van het beest moet betalen. Een echte vetpot was het dus niet.*

Tot overmaat van ramp stierf in april 1776 de vrouw van Joseph van den Hoek. Hij bleef met 5 kinderen achter. Vrienden hadden 4 kinderen van hem meegenomen, maar het kleinste dochtertje hield hij zelf. Een maand later vertrok hij met zijn dochter naar Rotterdam, waar een broer van hem woonde.

De volgende keer meer over andere dienders.

Trees Blom



## Van een schippersvrouw

Het is koud en donker buiten, de regen slaat tegen de ruiten wanneer we de haven van Antwerpen binnenvaren. 'Sector Polder voor de Jannie', 'Goedenavond Jannie, hier is sector Polder'. 'Goedenavond, de Jannie komt de haven van Antwerpen binnen en gaat aanmeren bij BASF' zegt Albert tegen de post.

Tussen de zeeboten door manoeuvreert Albert het schip naar de kade. 'Waar ligt die muts nu?' vraag ik, het antwoord blijft uit, ik kruip nog verder het kastje in. 'Hé, hé eindelijk, ik trek het zover als mogelijk over mijn oren en loop vlug naar voren om de touwen vast te zetten. 'Dat is goed proper schipper. Maandag verwittigen we u wanneer we starten' zegt de controleur wanneer die het laadruim controleert. Zondag is het eveneens koud en nat. Wanneer we Pip, ons hondje, uitlaten, regent het weer. 'Als het maandag maar droog blijft', zegt Albert, 'want



de kunstmest mag niet nat worden'. Het is 00:15 uur zondag op maandagnacht wanneer Albert zijn telefoon gaat. 'We gaan subiet starten schipper' hoor ik. Terwijl ik naar de stuurhut loop, wrijf ik de slaap uit mijn ogen. 'Pff, wat een tijd', klaag ik, maar Albert is al buiten. Terwijl ik richting de laadpijp vaar, legt Albert alvast een aantal luiken open. Zodra we vastliggen, starten ze. Het is nog geen 7:00 uur of de 1000 ton kunstmest is geladen. De motor wordt gestart en tegen de post wordt verteld dat we vertrekken. 'Op naar Schweinfurt en Bamberg schat, we gaan de Main op', zegt Albert tegen me. Via de Rijn varen we naar Mainz, daar komen de Main en de Rijn bij elkaar. Zodra we op de Main zijn, roept Albert

de sluis op: 'Schleuse Kostheim für die Jannie'. 'Schleuse Kostheim hört, guten Tag', reageert hij. Albert meldt dat we in de opvaart zijn en graag willen schutten. Hij wil onze reisgegevens weten en het aantal personen aan boord. Zodra Albert dit doorgegeven heeft, meldt de sluismeester dat de sluis gereed is. 'De eerste sluis schat, nog 33 sluisen te gaan'. 'Gelukkig niet allemaal op 1 dag', reageer ik. Naast me klinkt een gillette en gebrabbel. Lachend kijkt Eefke me aan. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan met al die sluisen. De volgende



dag gaan we om 6:00 uur weer varen. Ik ben Eefke aan het voeden terwijl Albert wegvaart. Een uurtje later gaat mijn telefoon, het is Albert. Ik weet wat dit betekent, trek mijn kleren aan, zet de babyfoon aan en loop naar boven. Albert is al bezig om de sluis in te varen: 'Goedemorgen schat, lekker geslapen?' Ik brabbel maar wat terug, het is mij allemaal nog wat vroeg. De Main is omhuld in mist, 'Brr, wat is het toch koud', zeg ik terwijl we de sluis weer uitvaren. 'Eerst maar eten hè, voordat Eefke wakker wordt?' Vlug maak ik ontbijt. Mijn laatste hap brood stop ik net in mijn mond als er langzaam beweging op het beeld van de babyfoon komt. We ronden het ontbijt af. 'Hoelang duurt het voordat we weer een sluis





hebben?’ Terwijl Albert het uitrekt, ruim ik de ontbijtborden op. ‘Nog een kleine 20 minuten.’ ‘Dan doe ik ze daarna maar in bad’, reageer ik. Zo rekenen we en plannen we sluizen en de zorg rondom ons dochtertje de dagen in. Moet ik voeden? Dan vaart Albert zo ver als mogelijk de sluis in en moet ze heel eventjes wachten terwijl ik het laatste stukje van de sluis invaar. Het geeft een moment van rust als we na 2 dagen varen in Würzburg aanmeren voor het weekend.

Die zondag trekken we de bergen in, Eefke nemen we mee in de draagzak. Ze vindt het heerlijk, al indommelend en om zich heen kijkend wandelt ze mee.

Dinsdag komen we aan op de eerste losplaats



in Schweinfurt, 200 ton wordt hier gelost. Met 2 uurtjes is het eruit en gaan we verder naar Bamberg. Zodra we de haven uit zijn, is de volgende sluis alweer in zicht. ‘We zijn samen met nog een schip, die vaart eerst in.’ Terwijl ik naar buiten loop, horen we dat het schip voor ons al meldt aan de sluismeester dat het vastligt. Albert roept op dat hij nog wel een stuk naar voren moet, omdat wij anders niet binnen de sluisdeuren zijn. De schipper reageert en we zien weer schroefwater. ‘Vasthouden, vasthouden, hij ligt alweer vast’, hoor ik via mijn marifoon. Vlug maak ik de slag om de bolder, terwijl Albert achteruit draait om het schip stil te krijgen. ‘Dat is toch niet normaal, de sluis is zo lang en dan nu al stilliggen!’ Ik hoor een hoop gefoeter via mijn marifoon. ‘Zijn we binnen?’ Mijn antwoord is positief: ‘Maar wel net’.



Die avond komen we aan in Bamberg. Woensdagochtend zijn we leeg. ‘Ik bel de havenmeester even voor drinkwater’ zegt Albert. We varen naar de drinkwaterkraan in de haven en de slang wordt aangesloten. Op ons schip zit een watertank van 6000 liter water, daar kunnen we ongeveer 3 weken mee vooruit. Er gaat 3000 liter water in, ‘Das sind 14 euro’, zegt de havenmeester tegen Albert.

We staan op punt van vertrek om de stad van Bamberg in te gaan om boodschappen te doen, maar ook om de stad te bezichtigen. ‘We rijden ook even langs de sluisdeuren die we morgen gaan laden.’ Lachend kijkt Albert me aan.

Die vrijdag gaan we laden, een grote kraan tilt de sluisdeuren in het schip. ‘Op naar Ploingen, van de week nog 34 sluizen op de Main en 27 sluizen op de Neckar te gaan...’ Terwijl de Main wit kleurt, maken wij de aftocht. Op naar het volgende avontuur!

Jannie Bernouw – van Genderen







## Nederhemert in 1832 VI

Ten slotte verkennen we de zuidkant van de Molenstraat in 1832. Wij moeten daarvoor 19 adressen langs. Deze zuidkant (tegenwoordig de oneven huisnummers) is dan dus dichter bebouwd dan de noordkant met zijn 9 adressen. Wij beginnen weer aan het eind, tegenover de huidige begraafplaats. De eerste percelen die we langskomen zijn de huisnummers 1 en 3, in de vorige eeuw het domein van de bakkers Hannes en Jaap Doruiter. 'Kinderen Aart Groeneveld', zo vermeldt het Kadaster in 1832. Die kinderen zijn Sweer, Matthijs, Willem, Aartje en Marinus Groeneveld. Vader Aart is in 1825 overleden, zijn vrouw Pieternella van Oudheusden woont er nog. Haar geboorteplek is: Eethen, Genderen en Heesbeen. D.w.z. een van die dorpen.

Van haar zoon Marinus stammen bekende Hemertse Groenevelden af: de generatie waartoe Dirk, Marijnus, Huibert, Aart, Rientje en Jan behoorden. En niet te vergeten Zweer Groeneveld die vroeger woonde op Maasdijk 25. Maar die was een generatie eerder.

We lopen verder en staan voor Molenstraat 7 waar Arien van Aalst woont met Aartje Wolfers. Zij hebben 9 kinderen gekregen waarvan er 2 jong zijn overleden. Arien staat te boek als koopman. Hun oudste dochter Jenneke zal later trouwen met Mattheus van Dockum op Maasdijk 78. Mijn oom Dirk de Kuijper stamt van hen af. Via hun dochter Dingena loopt er een lijntje naar de familie Bruijgom. Dirk Bruijgom, de vader van Gerrit en Wim met hun zussen, stamt van haar af.

Vervolgens krijgen wij Molenstraat 15 in het oog. In het voorjaar van 1963 stond daar nog de monumentale boerderij van Adriaan van Wijk die toen tot de grond toe afbrandde. Vermoedelijk bestond deze al in 1832 en woonde Arien Bruijgom daar met zijn vrouw Elizabeth van Genderen. Hun jongste dochter Jenneke kennen we nog als echtgenote van Jan van Aalst op Molenstraat 42. Hun zoon Cornelis zal later de grootvader worden van Elizabeth (Bet) Bruijgom, die op haar beurt de oma was van o.a. Betje Wolfers en Betsa van Aalst-v.d. Werken. Bet had nog een zus Cornelia, de

vrouw van Hendrik Smits. Dat is de opa van o.a. Corry, Jannie en Henk de Weert.

We lopen een eindje verder en we komen aan bij Molenstraat 17 waar vroeger de boerderij van Cees Verheij stond en nu een twee-onder-een-kap woning, ooit gebouwd door Johan en Jan Bouman. In 1832 woont daar Elizabeth Leuvensteijn als weduwe van de in 1817 overleden Gerrit Wolfers. Zij heeft een landbouwbedrijf net als haar buurman Arien Bruijgom. Haar oudste zoon Jan zou trouwen met Cornelia van Hees. Diens zoon Gerrit krijgt o.a. als zoon Cornelis Wolfers en Hendrik Marinus. Van deze broers stammen bekende Hemertse Wolfers af: Lies, Dirk, Drika, Chrisje en Jan Wolfers.

De buurman van de familie Wolfers woont op Molenstraat 19 en heet Cornelis Cortier, ook een landbouwer. Cornelis woont daar samen met zijn vrouw Maria van Ooijen. Zij hebben geen kinderen.

Wij wandelen verder en treffen Molenstraat 21 aan met zijn bewoner Gijsbert Valkenburg, arbeider. Hij is van afkomst uit Delwijnen en woont nu met zijn Hemertse vrouw Jacoba Vermaas op dit adres. Van hun 9 kinderen hebben er slechts 3 de huwbare leeftijd bereikt. De naam Valkenburg komt in Hemert niet meer voor. Hun afstammelingen opsporen is niet te doen.

Op Molenstraat 23 treffen wij Arien van Genderen aan, van beroep landbouwer. Hij is afkomstig uit Well en is na zijn huwelijk met de Hemertse Judik van de Griend in Hemert neergestreken. (De meisjesnaam Judik kwam vroeger meer voor. Judith zou meer voor de hand liggen). Het gezin heeft 10 kinderen omvat, waarvan er in 1832 al 3 zijn overleden. Hun kleindochter Elizabeth is later de moeder geworden van Hannes van Aalsburg, de bekende schipper die ooit woonde op Maasdijk 7.

Wij zetten onze tocht in de Molenstraat voort en komen aan bij nr. 31 waar ook een landbouwer woont: Arien Valk. Zijn eerste vrouw Freeske Kellen uit Delwijnen is overleden. Hun beide

dochter Geertrui en Johanna zijn jong overleden. Arien is indertijd hertrouwd met Clasina Masen uit Well. Ook zij is inmiddels overleden, zonder kinderen na te laten. Arien is dus alleenwonend als weduwnaar. Hij overlijdt in 1841 op 79-jarige leeftijd.

Nu is Molenstraat 33 aan de beurt voor onze beschouwingen. Hier woonde tot voor enkele jaren Marcelis v.d. Vliet met zijn vrouw Jenneke Labonoth. Hun ongetrouwde zoon Johannes (Hannes) woont bij haar. Vader Marcelis overleed in 1828, hij is afkomstig uit Wordragen. Hun dochter Anna v.d. Vliet is in 1823 met Arien (Aike) van Aalsburg getrouwd, die helemaal uit Hoornaar kwam. Bij de watersnood van 1861 werd dit huis vernield. In 1863 bouwde zoon Jan van Aalsburg het weer op.<sup>1</sup> Van Marcelis en Jenneke stammen de Van der Vlieten uit Hemert af.

In onze 21<sup>e</sup> eeuw wonen er nog steeds Van Genderens op Molenstraat 35, ons volgende adres. In 1832 is dat Lambertus Gerritse van Genderen met zijn vrouw Johanna v.d. Linden. In 1832 hebben zij twee zoons: Gerrit van 8 jaar en Jan van 2 jaar. Gerrit zou al overlijden in 1838. Jan zal later trouwen met Cornelia Haasakker. Gerrit Lambertus, een zoon van Jan, wordt straks de vader van Teunis van Genderen, de man van Pietje Bodmer. Marius Lambertus is de broer van Gerrit Lambertus. Hij wordt later de vader van Bertus van Genderen, die zal trouwen met Gerdina (Gerdienke) Dingemans, zij zijn de ouders van Ries van Genderen. De afstammelingen van Teunis en Pietje zijn in Hèmert wel bekend.

Pal naast Molenstraat 35 treffen we nr. 37 aan: het onderkomen van Hermen den Doorn. Hij is van origine uit Well en zijn vrouw Pieternella den Otter komt uit Delwijnen. Pietje woont er nog, maar Hermen is in 1825 overleden. Via hun kinderen lopen er lijnen naar de families Bruijgom en Van der Meijden. Hun jongste dochter Elselina zal trouwen met molenaar Hermen van der Meijden. In de 15 jaar dat ze met Hermen getrouwd zal zijn brengt zij 8 kinderen ter wereld, onder wie zoon Pieter, de voorvader van de Van der Meijdens. NOOT:

---

<sup>1</sup> *Dorpswandeling door: Nederhemert-Noord met Gerard Hoogbergen*, 1995, p. 11.

Hermen den Doorn staat ook te boek op Kerkplein 6. Dus waar hij echt heeft gewoond, is niet duidelijk.

We lopen een eindje verder en krijgen nr. 41 in het oog waar Jacob van Beek een tapperij heeft. Zijn levensgezellin is Pietronella Hopmans uit Empel. Piet van der Meijden, een zoon van Hermen de molenaar, neemt in 1869 de tapperij over. Zijn vrouw schenkt de borreltjes. Zijn dochter Elselina zet de tapperij later voort tot 1926.<sup>2</sup> Hun jongste dochter Anneke zal later trouwen met de uit Zwitserland afkomstige Daniël Bodmer, van wie de Bodmers afstammen.

Ongeveer op de plek van Molenstraat 45 waar vroeger Gerrit Verheij en Hannes Bracht woonden, woont in 1832 Johannes van Heemskerk, arbeider van beroep. Hij woont er met echtgenote Peterke Vernooij, die in 1833 zal overlijden. Hun bekendste dochter is in Hèmert bekend als de in 1920 100 jaar geworden Maaijke, getrouwd met Hendrik Bruijgom.

Na het overlijden van Peterke hertrouwt Johannes in 1834 met Adriana Clasina Cecilia de Groot uit Drunen. Zij is als weduwe nog vrij jong en krijgt bij Johannes nog 4 kinderen. Hun dochter Johanna Adriana trouwt later met Huibert v.d. Werken. Van dit echtpaar stammen een hele reeks Van de Werkens af.

Wij wenden ons weer naar de Molenstraat en staan voor nr. 47. 'Kinderen Cornelis Dekkers en cons.', zo meldt het Kadaster in 1832. Dat is een beetje vreemd. De enige Cornelis Dekkers in Hèmert overlijdt pas in 1847, dus jaren na 1832. Waarom staat er 'Kinderen Cornelis Dekkers en cons.' in het Kadaster? Geen idee ...

In ieder geval zit die Cornelis Dekkers in de familie Dekkers die ook in Hèmert voorkomt.

We gaan op zoek naar Molenstraat 53. Dat is de plek waar Cornelis v.d. Oever en zijn vrouw Artje hebben gewoond. In ons jaar 1832 zetelt daar Willem van Heemskerk Pzn. met zijn Ammerzodense vrouw Lijntje de Waal. Ze hebben 5 kinderen waarvan er een jong is

<sup>2</sup> *Dorpswandeling, idem*, p. 9.



overleden. Willem staat geregistreerd als arbeider. Het is niet zichtbaar in de database dat Willem afstammelingen heeft in Hèmert. De Van Heemskerken zijn aan hem verwant.

Misschien hebben we meer aansluiting bij Gijsbert van Heemskerk die op Molenstraat 57 woont. Tot 1818 woonde hij daar met zijn eerste vrouw Klazina Leuvensteijn. Daarna trouwde hij opnieuw met Elizabeth de Koning. Maar hun kinderen komen allemaal terecht buiten Hèmert, er zijn geen nakomelingen van hen in het dorp.

Molenstraat 65 staat op naam van Johannes van Heemskerk, die we al eerder tegenkwamen op Molenstraat 45.

We sluiten af met Molenstraat 61. Ongeveer de plek waar Henk Smits zijn bakkerij had. Daar woonde de in 1829 overleden Cornelis Bruijgom, landbouwer van beroep. Daarnaast is

hij diaken en schepen (wethouder). Zijn vrouw Jenneke de Kock is in 1820 overleden.

Dus wie woont er nu op de boerderij? Is het soms die andere Cornelis Bruijgom die in 1837 zal trouwen met Maria van Genderen? Ze krijgen 7 kinderen. Hun oudste zoon Ariën zal vader worden van een zoon Gerrit. En die is weer de vader van Dirk Bruijgom, de vader van Gerrit en Wim en hun zussen. Dus nu komt het allemaal toch nog iets dichterbij.

Zo ronden wij onze tocht door Nederhemert-Noord in 1832 af. We hebben nu een indruk wie er in ons dorp woonden, een krappe 200 jaar geleden.

Een hartelijke groet uit Sliedrecht,

*Jan van Wijk*



#### Verzoek

Ik ben bezig om het een en ander op te schrijven over de vroegere Jongelingsvereniging 'Daniël' en de Knapenvereniging 'Ursinus'. Maar mijn geheugen kan hier en daar tekortschieten of moet worden bijgesteld. Vandaar dat ik aan de oud-leden vraag of zij nog wetenswaardigheden over beide verenigingen weten op te diepen. Dirk Brugmans vertelde mij dat hij foto's heeft, maar misschien zijn er ook anderen met herinneringen en/of foto's.

Als oud-leden herinner ik mij:  
Diederik van Genderen, Wim Remmerde, Kees Oomen Jzn, Kees Oomen Dzn, Dirk Brugmans, Henk Bouman en Gijs Verheij.

Als jullie iets hebben, neem dan contact op met de redactie van de Dorpskrant. Dan krijg ik het wel van hen door. Het is de bedoeling dat de Knapenvereniging in het maartnummer van 2023 aan bod komt.

Jan van Wijk





## Dit jaar bestaan wij 25 jaar! Op 7 maart 2023 schenken wij hier aandacht aan.

Wie zijn wij? Het Senioren Comité Nederhemert biedt 55-plussers verschillende activiteiten. Op dinsdagmiddag is er eens per maand een educatieve middag. Dit kan van alles zijn. De andere dinsdagmiddagen is het koersbal. Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules met grotere ballen.

Eens in de maand op woensdag wordt er met elkaar gegeten.

Elke donderdagochtend is er onder deskundige leiding "bewegen voor ouderen" en daarna aan de koffie. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

**Nieuw met ingang van 2023.** Elke donderdagochtend vanaf 10.30 tot 11.30 uur is er een inloop koffie/thee-uurtje in dorpshuis "De Gaarde" in Nederhemert. Loop eens vrijblijvend tussen 10.30 en 11.30 uur 12 binnen. We starten in januari 2023. Tot dan! De koffie/thee wordt verzorgd door Sophia Verwijs en kosten zijn voor het Senioren Comité. Kom gezellig een "bakkie" doen.

Zoals gebruikelijk wordt in december 2022 het nieuwe programma voor 2023 huis-aan-huis bezorgd. Het eerste kwartaal lichten wij er uit:

- 3 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie met een gezellige activiteit.
- 7 februari 2023: Natuur en leven in Costa Rica - fotoreportage door Adrie de Putter.
- 7 maart 2023: Koos Tromp, Imker, een verhaal over het leven van de bijen. (deze middag ook aandacht aan het 25-jarig jubileum).

Deze activiteiten worden gehouden in dorpshuis "De Gaarde" in Nederhemert. We starten om 14.00 uur. U bent van harte welkom. Nog nooit geweest? Probeer het eens uit!

Wie bezoeken deze middagen, vraagt u zich misschien af. Wekelijks zien we mannen en vrouwen in verschillende leeftijden. Stellen of alleenstaanden, het maakt niet uit. We zien geanimeerde gesprekken tussen de bezoekers. We horen: "Ik ben blij dat het weer opgestart is na corona." "Het maakt mij niet zoveel uit wat we doen, het is gewoon fijn en gezellig om er te zijn."

Nog nooit geweest? Kom eens vrijblijvend op één of alle activiteiten kijken.

Ons bestuur bestaat uit vijf leden: Kees Oomen, voorzitter, Anneke Bouman, penningmeester, Adrie de Putter, secretaris, algemene leden: Dineke van Steenberg en Arie Verheij.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Adrie de Putter. (0623852175)

Tot ziens!







**December feestmaand; gezelligheid troef. Maar ook een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlamvatten, brandwonden bij het gourmetten en feestkleding die vlamvat. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta daarom ook even stil bij de risico's op brand. Hieronder enkele tips voor een gezellig én veilig eindejaar.**

## Kerstversiering

- Zorg voor moeilijk brandbare versiering (zie verpakking)
- Zorg dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en warme apparaten
- Gebruik tijdens de feestdagen een kunstkerstboom; deze zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen
- Plaats een kerstboom niet op korte afstand van een nooduitgang
- Zorg dat de kerstboom stevig staat
- Gebruik geen natuurlijk dennengroen als kerstversiering

## Elektriciteit

- Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld KEMA-keur
- Plaats verlichting die warm wordt nooit bij licht ontvlambaar materiaal
- Gebruik deugdelijke stekkerdozen en zorg dat deze niet overbelast raken
- Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar
- Rol kabelhaspels helemaal af

## Kaarsen

- Plaats kaarsen in een stevige houder
- Plaats kaarsen niet bij een warmtebron zodat ze niet week worden
- Gebruik geen echte kaarsen in kerststukjes

## Kerstbomen

- Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen
- Kies bij een natuurlijke kerstboom voor een boom met kluit en geef deze dagelijks water. Een natuurlijk boom die

vocht kan vasthouden is minder brandbaar

- Zet een natuurlijke boom bij voorkeur in de verste hoek van de kamer gezien vanaf de toegangsdeur. Zo raak je bij een calamiteit niet ingesloten
- Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omvergelopen kan worden
- Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen
- Koop een boom die niet te groot is voor de kamer
- Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom

## Gourmet en fondue

- Zet het fondue- en/of het gourmetstel op een onderblad dat niet brandbaar is en bij voorkeur opstaande randen heeft
- Houd bij fonduen een passende deksel bij de hand
- Wees voorzichtig met gel- of spiritusbranders: laat deze eerst afkoelen voordat ze bijgevuld worden en vul deze niet in nabijheid van gasten
- Let op het gevaar van losse kledingstukken bij open vuur

## Doe de brandproef!

Let op: doe de proef altijd buitenshuis!

- Neem een stukje van het materiaal
- Houd het vijf seconden in een vlam
- Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang
- Neem de vlam weg na vijf seconden

Het materiaal is brandveilig als:

- Er geen druppels vrijkomen
- Er geen roetvlokken vrijkomen
- Het niet meer dan 15 seconden navlamt en 60 seconden nagloeit

Wij wensen u goede en veilige feestdagen!









Een actie voor

**KWF  
KANKER  
BESTRIJDING**



Wellicht heeft u het al voorbij zien of horen komen. Een team uit Nederhemert hoopt in juni 2023 een hoge Franse berg te beklimmen, tijdens het evenement genaamd Alpe d'HuZes. Het doel is om fietsend of lopend (één of meerdere keren) de top te bereiken en voor deze prestatie geld in te zamelen voor KWF.

Toen Johan in 2017 lymfeklierkanker kreeg zagen we van dichtbij wat deze ziekte met je doet, en natuurlijk met de mensen om hem heen. Het was maandenlang onzeker of hij er ooit weer bovenop zou komen. Mede dankzij recente resultaten van onderzoeken kreeg hij na een lange tijd een nieuwe behandeling, die gelukkig eindelijk aansloeg. We weten daardoor allemaal hoe ontzettend belangrijk is dat er geld ingezameld wordt om deze onderzoeken te kunnen realiseren.

Alpe d'HuZes wordt georganiseerd voor de financiering van onderzoek naar kanker. Daarom zetten wij ons in voor KWF en dat doen we met vele leuke acties. Zo kunt u bij ons terecht voor een heerlijke appeltaart, een unieke Bommelerwaardse puzzel en ook puddingbroodjes komen er nog aan. Zet daarnaast vrijdagavond 27 januari in uw agenda, want dan organiseren we een stampottenbuffet in ons dorp! Natuurlijk is de volledige opbrengst altijd bestemd voor het goede doel.

Blijf op de hoogte via onze Facebook en Instagram pagina, we zijn te vinden onder 'Alpe d'HuZes 2023 team Van Loon – Nederhemert'. We zien u heel graag bij onze evenementen of voor een bestelling!

#### **Team Van Loon - Nederhemert**

*Johan van Loon, Johnne-Marie van Loon, Noah & Valerie van Loon,  
Renate Kievit, Kees Verheij, Daniëlle Verheij, Jochem & Liz Verheij*



**Onze actie- en donatiepagina**







Na een rustige vakantieperiode in de zomer zijn we in september weer aan de slag gegaan. Er is hard gewerkt aan een mooie quiz voor de jaarlijkse quizavond in november. Vrijdag de 18<sup>de</sup> was het zover en streeden 5 teams voor de winst. Van algemene vragen tot aan het herkennen van bijvoorbeeld 10 bekende kale mannen in de plaatjesronde. De einduitslag:

1. Ormeling
2. Boterbloem & de achterbuurt
3. Wellse Tutties
4. Ratjetoe
5. Jannie & Co

We danken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en de gezellige avond!

## Lampionnoptocht

Op donderdag 29 december organiseren wij een lampionnoptocht vanuit het Dorpshuis. In samenwerking met de Dorpsraad hopen wij hier nog wat extra activiteiten aan toe te voegen. Meer informatie volgt via een flyer en social media.

Tip: zorg dat je alvast een lampion in huis haalt. Deze verkopen wij niet zelf.

Traditiegetrouw vindt onze ledenvergadering plaats in januari. Dit jaar is dat op vrijdag 20 januari. Wij nodigen u van harte uit.

## Agenda begin 2023

Op diezelfde 20 januari zullen we voor aanvang van de Ledenvergadering ook de voorverkoop van de toneelvoorstellingen houden.

De voorstellingen door Toneelvereniging "Uit Vriendschap" staan garant voor een leuke avond uit. In 2023 spelen zij twee keer in Dorpshuis De Gaarde op:

Zaterdag 28 januari: Eerste Toneelavond

Zaterdag 4 februari: Tweede toneelavond

Groeten, het Bestuur  
Oranje Trouw  
Nederhemert



Regel je bankzaken digitaal  
of loop gewoon even binnen.

# RegioBank

Zelfstandig Adviseur

De buurtzame bank

Wonen & Welzijn  
Financiële oplossingen

Wonen & Welzijn Assurantiën B.V.

Voorstraat 7

5324 AT Ammerzoden

T 073 - 611 23 56

E info@wonenenwelzijn.nl

I www.wonenenwelzijn.nl



## Huisartsenpraktijk

### Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk

Aan het eind van het jaar stellen we u graag weer op de hoogte van nieuwtjes uit de huisartsenpraktijk.

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we opzoek waren naar een doktersassistente. We zijn blij met Arna Hoogwerff die vanaf 1 oktober werkzaam is.

Dag allemaal,

Wat leuk om mij via deze krant aan jullie voor te stellen. Mijn naam is Arna Hoogwerff en ik woon in Almkerk. Nederhemert is mij zeker niet onbekend, omdat ik oorspronkelijk uit de Bommelerwaard kom.

Ik heb 25 jaar in het ziekenhuis gewerkt en daarna een aantal jaren bij de bloedafname.

Sinds 1 oktober werk ik bij de huisartsenpraktijk en mijn ervaring is heel positief!

Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man Jaap en een lief klein hondje Sien in de polder van Altena. Ik heb niet veel hobby's maar ik vind het leuk om te werken in de moestuin. Ik kook erg graag en daarbij lees en reis ik graag. Dus vervelen komt niet in mijn woordenboek voor.

Leuk om kennis te maken met Hémert!

Hieronder stelt zij zich voor.

We feliciteren Sanne van Aalst die onlangs een zontje heeft gekregen. Ze noemen hem Ties.

Er wordt goed gebruik gemaakt van de Teva Retour box! Hartelijk dank hiervoor.

Met een hartelijk groet  
Huisartsenpraktijk de Boterbloem



Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Shirley Doves. Sinds oktober 2022 ben ik de nieuwe wijkagent voor Bruchem / Bern / Delwijnen / Gameren / Kerkwijk / Nieuwaal / Nederhemert.

In 2001 ben ik begonnen met de politieopleiding. Na mijn opleiding ben ik gaan werken in het team Culemborg/Buren. In de zomer van 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de Bommelerwaard. Waar ik alweer een aantal jaar met veel plezier werk.

Sinds oktober 2022 ben ik in het kader van een leertraject begonnen als wijkagent.

Ik hoop dat ik voor een ieder een aanspreekpunt kan zijn. Dus heb je vragen aan mij neem dan gerust contact op. Dat kan via 0900-8844 of via een contactformulier op mijn politie.nl <https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten>



## Nieuwe wijkagent

Verder kunnen jullie mij volgen op mijn Instagram pagina:  
[wijkagent\\_bruchem\\_gameren](#)

Shirley Doves  
Hoofdagent | Praktijkcoach | Werkverdelers  
Wijkagent  
Bruchem/Bern/Delwijnen/Gameren/Kerkwijk/  
Nieuwaal/Nederhemert

Politie | Oost-Nederland |  
District Gelderland-Zuid |  
Team De Waarden  
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn  
T 0900-8844







# De Helpende hand Nederhemert

## HULP voor ons allemaal!

### Wie zijn we?

Wij zijn Hemerse mannen en vrouwen die ons vrijwillig inzitten voor onze dorpsgenoten.

### Wanneer kan u hulp vragen?

U kan altijd hulp vragen of zorgen melden! Voor uzelf of voor een ander.  
Hier volgen enkele voorbeelden:

- ✎ Ik ben mantelzorger voor mijn man die niet alleen kan zijn. Wie kan even bij hem zijn als ik een boodschap wil doen?
- ✎ Mijn moeder krijgt thuiszorg maar er is gekort, wie kan de ramen een keer zemen?
- ✎ Mijn vrouw is overleden. Is er iemand die wil koffie schenken tijdens het condoleren?
- ✎ Het alleen reizen wordt moeilijk, maar ik moet regelmatig naar een arts in het ziekenhuis. Wie kan mij begeleiden?
- ✎ Mijn vader is erg eenzaam. Wie kan er een keer per week met hem gaan wandelen?
- ✎ Mijn buurvrouw kan zelfstandig de tuin niet meer doen, wie helpt mee?
- ✎ Ik ben slecht ter been, wil er iemand een schilderijtje op komen hangen?
- ✎ Er moet een traplift in huis komen, maar u weet niet hoe u dat moet regelen?
- ✎ Ik heb een keizersnee gehad en mag 6 weken niet tillen wie helpt mij?
- ✎ Mijn man moet gaan chemokuren wie helpt mij met het huishouden?
- ✎ Mijn buurman is weduwnaar wie wil een keer schoonmaken?

**Dit zijn voorbeelden maar bel gerust we helpen u graag verder.**

### Hoe krijg u hulp?

Door contact op te nemen via de mail of te bellen of ons op straat aan te spreken. Zodra wij de zorgvraag van u gehoord hebben gaan we op zoek naar een vrijwilliger die u verder helpt.

### Contact:

Ina Oomen (0418-785020)

Willie Weijma (06-45406906)

[Dehelpendehandnederhemert@gmail.com](mailto:Dehelpendehandnederhemert@gmail.com)

**Wij staan graag voor u klaar!**

## Buurtzorg Jong bij de huisarts:

Een medewerker van Buurtzorg Jong is op vrijdag van 9:00-12:00 uur aanwezig op de praktijk.



### Waarvoor kunt een afspraak maken:

Ben je of is uw kind tussen de 0-23 jaar kunnen we wellicht iets voor u betekenen! U kunt voor iedere vraag een afspraak met mij maken. Als de vraag niet past bij Buurtzorg Jong, kunnen wij u doorverwijzen naar het juiste adres.

U kunt bijvoorbeeld een afspraak maken bij...

- ... vragen over uzelf als ouder en over uw opvoeding.
- ... vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind.
- ... vragen of zorgen over de opvoeding van uw kind.
- ... de wens voor ondersteuning voor jezelf (als jongere t/m 23 jaar).

Een paar voorbeelden van vragen:

- Uw peuter wil niet eten of luistert slecht.
- U bent of voelt zich als ouder overbelast.
- Uw kind ervaart problemen op school en heeft hier thuis ook last van.
- U heeft een opstandige puber en u vindt het moeilijk hoe hiermee om te gaan.
- U bent gescheiden en u vindt het lastig hoe u samen de zorg voor uw kind(eren) moet vormgeven.
- U heeft moeite om rond te komen
- Er is veel ruzie thuis
- Je piekert veel of hebt moeite met het maken van vrienden

# BUURTZORG JONG

### Vaste contactpersoon in de praktijk:

Mijn naam is Petra Bergmans en werk als jeugd- en gezinsbegeleidster bij Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen. U kunt mij of een medewerker van ons team dorpen via onderstaande gegevens bereiken:

#### **Petra Bergmans**

Telefoonnummer: 06-22132875

E-mailadres: [p.bergmans@bzjong.nl](mailto:p.bergmans@bzjong.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

#### **Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen**

Telefoonnummer: 06-20744148

E-mailadres: [zaltbommeldorpen@bzjong.nl](mailto:zaltbommeldorpen@bzjong.nl)

### Een afspraak maken:

U kunt via de huisartsen of de assistente een afspraak met mij inplannen. U kunt ook direct via mij (mail, whatsapp of telefonisch) een afspraak maken.

U mag me altijd bellen of mailen om een vraag te stellen of iets te bespreken. Ook is het mogelijk dat we een afspraak maken en dan bijvoorbeeld bij uw thuis afspreken.

Er wordt geen informatie uitgewisseld tussen de huisarts en Buurtzorg Jong buiten uw medeweten om. Het kan soms wel in uw belang zijn dat beide hulpverleners overleggen. Daarvoor vragen we altijd eerst om uw toestemming.

Voor meer informatie over Buurtzorg Jong kunt u kijken op: [www.buurtzorgjong.nl](http://www.buurtzorgjong.nl)





## Gezondheidscentrum Nederhemert – door: Stresspunt

Met jouw leefstijl heb je invloed op je brein, of je nu jong bent of al ouder. Bewegen maakt je slimmer en geconcentreerder.

Het bewegen zorgt er niet alleen voor dat je spieren en gewrichten soepel worden of blijven. Ook niet alleen voor je conditie, maar het is ook goed voor ons brein, onze hersenen.

Het zorgt er ook voor dat onze hersenen beter kunnen blijven werken. Je leefstijl heeft invloed op je concentratie, je geheugen en zelfs op je intelligentie!

Veel mensen zitten te veel. We zitten als we onderweg zijn, misschien heb je ook wel zittend werk of zit je veel op school of je studie. En in de avond zit je misschien uit te rusten. Helaas bewegen we vaak veel te weinig. Dat vergroot niet alleen kans op ziektes, maar het is dus ook niet goed voor je brein. Het verhoogt zelfs het risico op dementie.

Door te bewegen verbetert de doorbloeding van een belangrijke stof in je hersenen. Deze stof wordt minder werkzaam wanneer je ouder wordt. Je hersenen gaan daarom langzaam achteruit.

Zodra je meer beweegt, of je nu jong bent of al ouder, verbetert de fitheid van je hersenen. Je kunt dingen beter plannen, maar je krijgt ook meer grip op je gedachten, emoties en zelfs je gedrag.

Maar hoeveel moet je dan bewegen om deze effecten te krijgen? Eigenlijk is dit niet voor iedereen hetzelfde. Dagelijks een half uurtje achter elkaar matig intensief bewegen met wandelen of fietsen is al genoeg beweging voor de hersenen. Daarvoor hoeft je niet per se naar een sportschool. Bewegen is goed, maar meer bewegen is nog beter! Wat is dan matig intensief? Dat is als je merkt dat je ademhaling sneller wordt.

Het is daarnaast natuurlijk goed om minimaal 2,5 uur per week oefeningen te doen die je spieren en botten versterken en als je ouder wordt dit te combineren met balansoefeningen. Wil je hier graag hulp bij? Neem dan vrijblijvend



contact met ons trainingscentrum op ([www.lokaalfit23.com](http://www.lokaalfit23.com)). We kunnen je ook helpen voor oefeningen thuis die bij jou passen.

Kinderen tussen de 4 en de 18 jaar hebben meer beweging nodig, minimaal een uur per dag. Ook buiten spelen, fietsen en bijvoorbeeld turnen of volleybal horen daarbij.

Vind je bewegen niet zo leuk? Probeer het dan leuk te maken. Bijvoorbeeld door met iemand samen te gaan. Of bijvoorbeeld een uitdaging met anderen aan te gaan door de app 'Ommetje'. Wat ook kan werken is doelen stellen voor jezelf en bijvoorbeeld stappen te tellen. Bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag. Dit kun je meten met een stappenteller of een app op je mobiele telefoon.

Wil je weten wat de invloed is van beweging op stress? Scan dan nu deze QR-code met de camera van je telefoon. Je zet je camera aan, houdt hem boven deze afbeelding en klikt op de link die tevoorschijn komt. Hier legt Mariska uit waarom bewegen zo belangrijk is als je stressklachten hebt. Ook kun je via deze link je stressniveau testen en een gratis e-book downloaden over onbekende stresssignalen.







Op 28 september 2022 overleed

**Aart van Arkel**

in de leeftijd van 87 jaar

Laatst gewoond hebbend: Bergsche Maasdijk 2

Op 20 oktober 2022 overleed

**Bastiana van de Werken – de Kuijper**

Weduwe van Jan Hendrik van de Werken

in de leeftijd van 95 jaar

Laatst gewoond hebbend: Zorgcentrum 't Slot

Op 21 oktober 2022 overleed

**Antonius van Loon**

Echtgenoot van Jenny van Loon - Robbemondt

in de leeftijd van 87 jaar

Laatst gewoond hebbend: De Notenhoff te Andel

Op 7 november 2022 overleed

**Willemke Adriana Kuipers-Slegh**

Echtgenote van Johan Kuipers

in de leeftijd van 84 jaar

Laatst gewoond hebbend: De Notenhoff te Andel

Colofon en voorwoord .....	01
Nieuwtjes van de dorpsraad .....	03
Onze kleinste Hèmertsen .....	05-07
Hèmertse uitvinders .....	08-09
Een Hèmertse in Malawi .....	10-13
L&L 25 jaar .....	14-15
Actie Oekraïne door kinderen van de Wegwijzer .....	16-17
Juffen en meesters van de Wegwijzer .....	18-19
De vrouw met de hond .....	21
Kokkerellen met Alieska .....	23
Recepten van Alieska .....	24-25
Jubilaris van de muziekvereniging .....	27
Jubilaris van de zondagsschool .....	28-29
Stoere meiden .....	31
Getrouwd .....	33-37
Dagboek van een jonge moeder .....	39
Jubilaris Veilig Verkeer .....	41
Nieuwe bewoners .....	43
Clubshow "Knagend vooruit" .....	44-45
Bakker van Keulen .....	47-49
Twintig vragen aan .....	51
Families door Jan van Wijk .....	52-53
Uit de pastorie .....	54-55
Gedicht "De kerkklok op oudjaar" .....	57
Huwelijksjubilea .....	58-62
'Hoe het was: De veiling' door Gijs van de Werken .....	65
"Hoe het was: Dienders in Nederhemert" door Trees Blom .....	66-67
Van een schippersvrouw .....	68-69
Historische wandeling door Nederhemert .....	71-73
Oproep voor informatie knapenvereniging Nederhemert .....	73
Seniorencomité .....	75
Van de brandweer .....	77
Alpe d'HuZes .....	79
Oranjevereniging .....	81
Huisartsenpraktijk .....	82
De nieuwe wijkagent .....	82
Helpende hand .....	83
Buurtzorg jong .....	84
Gezondheidscentrum .....	85
Rouw .....	87
Inhoudsopgave .....	88

